

**Sang froid in memoriam : hut vredesbos 2002 – het bedreigde zonevreemde bos 2007
2-vaksbaan door Lappersfortbos? Openbaar onderzoek woensdag gestart!
Politieke vloek of Fabricomvredesbos : gedicht voor Hilde en Mathilde...**

Sinds woensdag hangt een gele brief aan de hoofdingang van het Lappersfortbos & aan de brug van Steenbrugge. Het openbaar onderzoek rond de heraanleg van de Vaartdijkstraat (een mogelijke tweevaksbaan door het Lappersfort) is gestart. De aandachtigen krijgen 30 dagen de tijd om het project in te kijken en een bezwaar in te dienen in de ochtendkantoren in de Oostmeers (dienst wegen, schepen Boydens, verdiep 2). Vorige maandag nog liet de Brugse ombudsman ons weten dat onze klacht onbehoorlijk bestuur WVI ontvankelijk verklaard werd en verder onderzocht wordt. Misschien moeten we dus niet al te licht deze zaak van de Lappersfort weg klasseren? Ook de Vlaamse ombudsman bestudeert de 'geheime' boszaak. Geen kaalslag voor bussen maar voor kantoren en loodsen?

Het Groene Gordel Front zal als belangengroep de plannen aandachtig bestuderen (in het licht van het C-plan on line op www.ggf.be) en bezwaren indienen. We stellen die hier (ingang Lappersfort) voor op Allerzielen vrijdag 2 november 2007 om 11u. Veel lichamen welkom bij bedreigde corpus .Toch hadden wij nu reeds vragen aan het stadsbestuur over hoffelijkheid in een respectvolle democratie : Brugge als open en moderne stad !

*** Maak een bewonersbrief voor de brede Lappersfortbuurt en voor GGF als belangengroep waarin u uw plannen helder en eerlijk uit de doeken doet. * Organiseer een hoorzitting voor de buurt & de geïnteresseerden rond de gekende en de verborgen plannen die u hebt voor de brede omliggende buurt van de Stationsomgeving tot aan Steenbrugge. Wordt ook overgemaakt aan de burgemeester.**

Lappersfort als politieke vloek?

De toekomst kijkt ons aan. Met een grijnslach of een blik van mededogen? Dezer dagen is het bijna vijf jaar geleden (14 oktober 2002) dat een geweldloze burgeractie met harde hand werd uiteengeslagen. Gedane zaken nemen geen keer. Wordt het Lappersfort nu een vredesbos of een politieke vloek? **De Fabricomgroep en Suez kunnen de vredeskeuze maken door definitief hun claim op 3,5 ha Lappersfortbos af te staan ten voordele van een wereld van hoop en vrede met zorg voor de schepping.** Wordt de villaruïne een bedrijfsrestaurant voor de Fabricomgroep of een ontmoetingsplaats voor burgerschap. Bij deze een oproep om de duurzame grondenruil uit te voeren, zodat het Lappersfort een vredes- en stilteplek kan blijven. Een hoopvol gebaar voor stad en wereld. Hilde, we rekenen samen met je Houtlandse streekgenoot Denoo op jou.

Gedicht voor Hilde en Mathilde

Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society

Hierna gelegenheidsgedicht lustrum 5 jaar ontruiming bij het zonevreemde bosverhaal 'fellowship of the Lappersfort' op www.ggf.be een bos(kat) met 9 levens

Sang Froid Lustrum: 't zijn lappen dat Lappersfort

negen levens telt de kater
negentig kattinnen in zijn boom
reken wie het langst volhoudt:
het zaagblad of het hout

wat vertakt, vervelt, omringt
zich jaar na jaar zoals de mooiste
steden het in eeuwen doen

wat vermenigvuldigt blad maal
kroon, bedrijft de liefde ondergronds
met wortelstok en wortelhaar
terwijl de aarde siddert van genot

negentig katten kijken toe, hun groene
ogen draaien mee met remlicht, mistlamp,
faren – negentig knipogen: komen die
daar beneden nooit tot bedaren?

negen levens op één dag: een wolk,
een suikerspin en de boom likt
als een kind – regen, malse drop,
hagel harde noten, sneeuwvlok,
miezeren, druilen alsof de hemel
zijn vele onderlippen hangen laat

waterzon maakt er een zootje van
het zozo-uurtje vóór het ziezie-eens
van flits en klaarte, licht dat zegt:
zie maar, ik maak alles nieuw

een boom verdraagt het, verdraait
het in de draaiing van de dag
vogels zwieren om hun kermis-
molen, kraaien van plezier

negen levens, je wordt er kinds
van, mijnheer de burgervader,
een tol in je hoofd, een hart dat
hinkelt: kinkel, geloof jij nooit
in wonderen van alle dag, over
alle wegels verdwalen – alleen hier,
op de regels van een verdwaald formulier?

*- ek beware algeliek liever mijne sang froid
- wij niet, zonnekoning, nous touchons du bois*

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

SEIZOENSWANDELINGEN POËZIEBOS 2008 OM 14U30 OP 31/01 & 20/04 & 06/07 & 05/10. Welkom. www.ggf.be <http://ggf.regiobrugge.be> 050/390957
Steun welkom op GGF 001- 3811845 –15