

Vrienden van bos en bomen: de wolven komen!

vrienden, laten we weerstand
bieden: de wolven rennen
over ons hoofd, zij hebben
de vraatzucht van sprinkhanen
en vreten onze bomen kaal -
we weten het, vrienden,
kale bomen zijn voor winterse
mensen, voor lieden met een
bevroren hart: het vriest in hen
de stenen uit de grond

wij voelen ons thuis in warmte
en schaduw, langs de wuivende
populieren in het licht van alle
seizoenen dat zich weerspiegelt in
het water, wij zijn niet beschaamd

om te blinken met de Blinker
en te stinken met de Stinker:
dat is onze dierlijke aard, wij
behoren zoals de dieren tot de aarde

de wolven komen, vrienden van
bos en bomen, mensenvrienden:
de wolven in maatpak met geföhnde
haren, de éminences grises die ons
volk bedriegen en zeggen zoals
de bedriegende president: " it's the
economy, stupid"

vrienden van Franciscus: wij zijn
allemaal geboren in een Assisi,
we praten met vogels en bloemen
want we hebben ze lief, bijna zo lief
als mensen, mannen, vrouwen -
geen mens is een eiland van keien
noch een wolkenkrabber van staal
en glas: soms zijn we een vuurtoren,
een lichtbaken in de duisternis

we roepen tot de wolven: hier
houden jullie op; hier ligt de grens
van ons bos, hier lopen de populieren
op het water alsof ze als acrobaten
lopen op hun handen - dit is onze Stinker,
dit is onze Blinker: wolven met stropdas,

poten af en zet een klem op je muil

voor 't Groot Gedelf www.tgrootgedelf.be en het GGF www.ggf.be
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
<http://video.google.nl/videoplay?docid=5198113456002155356&hl=nl> (video Lappersfortbos)
<https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=729#15341> (Lappersfort op groenfront.be
)