

Flanders, yes we can ! Kris Peeters: ja! Bossen kappen: neen.

Suez, mon ami Français : écoute s'il vous plait : leave lappersfort alone

Is het een vogel, is het een vliegtuig ? Neen dat is het niet. Zijn het bijlen die je in de bossen ziet ? Lappersfort bos blijft bos ? 2009 een goed politiek jaar voor de (zonevreemde) bossen ? Lied Rainbow Warrior, Luka Bloom, al 7 jaar GGF-lijflied hierna hertaald naar Gdf-Suez-Fabricom Gti. Opgedragen aan ministers Boshilde & Poëziebert & Thuisindestadmarino. Lees ook update verhaal van het Brugse Poëziebos. Zie voor seizoenswandeling 29.01

www.gedichtendaq.org

Leave Lappersfortwood alone

Warriors of the rainbow are answering the call

They go to where the dust will rise again

Dust will rise again and fall

Leave Lappersfort alone

Lappersfort, leave her alone

Leave Lappersfort alone

Mon ami Français Gdf Suez Fabricom Gti écoute s'il vous plait

J'apprend a parlez Francais pour dire

Votre usine non merci Votre loodsen en kantoren in het bos non merci

Ecout s'il vous plait

Warriors of the rainbow are answering the call

They go to where the dust will rise again

Dust will rise again and fall

Lappersfort, leave her alone

The outlaws vogelvrijen Lappersforters gave their life to the wood,

now new young people just do it

Their spirit is calling out to you

To you and to me

Lappersfort, leave her alone ...

Zie ook <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> archief bosdichters
<http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168> www.ggf.be <http://ggf.regiobrugge.be>

Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en niet te wijken. (Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters)

* Van zonsopgang tot zonsondergang: de levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos

http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL

* De living poets on line <http://www.flanderstoday.eu/jahia/Jahia/pid/867> Video gedichtendag 2008
<http://video.google.nl/videoplay?docid=1565655416654424776> in Poëziebos. Verslag gedichtenwandeling Lappersfort gedichtendag op Bruggeblog. Zie verslag in zes delen op 31.01.08 & de commentaar
<http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/reageer.php?postID=4563>
<http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/> (bossenverdriet in een zeer treurig bos)

* Bosdichters Joris Denoo en Peter Theunynck on line te zien en te horen op <http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-si>
Bossprookje werd ook uitgedeeld aan gemeenteraad vooravond 1 mei/ rerum novarum 2008.

* <http://video.google.nl/videoplay?docid=-4127966261233119857&pr=goog-si> (Hugo Clauspad ingewandeld juli 2008)
<http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/07/15861.php>
(Claus was centraal op Poëziezomer Watou 2008 www.poeziezomerswatou.be)

PS. achtergrondfilmje op You Tube
http://nl.youtube.com/watch?v=j0VBO_qA97I over geschiedenis Lappersfortbos

Bioboy in Klapperbos & Vlaams Filmje over Reuzenbos bedreigd : slapen in de armen van een boom www.ludoenckels.be <http://inge-misschaert.skynetblogs.be>

www.groenfront.be (de bezetters Vrijbos strijden voor 1/4 van het Vlaamse bosbestand waarvan 10.000 ha accuut bedreigd)

NIEUWJAARSBOODSCHAP GGF AAN DE VLAAMSE & BRUGSE OVERHEDEN
' Vlaanderen in actie verwondert de wereld en redt de komende 12 jaar 2400 ha zonevreemd bos. Meer volgt na 2020...' Het zou het begin van de toespraak kunnen zijn van onze bosminister die de Lappersfortbezitters bezoekt...

Brugge die scone & Patrick de moedige in actie verwonderen de wereld en redden de komende maand 3,5 ha zonevreemd bos...' Het zou het begin van de toespraak kunnen zijn van onze bosminister & thuisindestadburgervader die de Lappersfortbezitters met een rood-oranje-blaue delegatie schepenen bezoeken...U weet ons wonen indien wij uw geloof in het leefmilieu kunnen helpen belijden...Liever dromen dan wanhopen. Liever vredesbossen dan oorlogstaferelen in bosgebieden. Droom met uw volk mee. Leg de angst af!