

ILLEGALE KAP

Op maandag 3 november startte een firma in opdracht van het Vlaams Gewest met het "onderhoud" van het parkje langs de Ring aan het Fort Lapin. Het zogenaamde onderhoud bleek echter een ware aanslag op het park en vooraleer iemand goed en wel doorhad wat er aan het gebeuren was, was er geen groen meer te bespeuren. Op 48 uren tijd waren alle bomen tot op de grond afgezaagd. Hierbij ook meer dan 50 hoogstammige bomen, die tot 50 jaar oud waren.

Donderdag 13 november diende de "onderhoudsfirma" zich ook aan in de Altebijstraat en de Nijverheidsstraat bij het bosje langs de Ring tussen de Gentpoort en de Kruispoort. Groot was ook hier de consternatie bij omwonenden en passanten toen bleek dat men er niet zomaar zwerfvuil kwam opruimen of over de weg hangende takken kwam snoeien, maar wel systematisch alles omhakte. Zo'n 200 bomen, waaronder prachtige oude beuken, populieren, platanen, kastanjes en lindes van wel 20 meter hoog en zelfs een zeldzame esdoorn Acer Palmatum werden zonder pardon vernietigd.

Alle protest aan het adres van de werkmannen én het Gewest mocht niet baten. De mensen trokken aan de alarmbel. Op beide locaties werd de Politie erbij gehaald, schepen Bernard Decuyper werd om hulp gevraagd, de Groendienst ingelicht. Ook Focus TV kwam ter plaatse, maar niets mocht niet baten. Het Vlaamse Gewest zwaaide met een kapvergunning voor 2 bomen voor het park aan Fort Lapin en 4 populieren aan de Altebijstraat en verklaarde dat ze de rest als "hakhout" beschouwden!

Niemand was akkoord, maar toch liet men begaan...

Als buurtbewoners en bomenvrienden zijn we oprecht geschokt en wij betreuren de werkwijze van het Vlaams Gewest ten zeerste. Het mooie groenschermdat over vele decennia gegroeid was, beschermdte tegen fijn stof, geluids- en lichtoverlast en schermde ons ook visueel af van Ring en bij Fort Lapin, van de Genencor fabriek.

Het Vlaamse Gewest doet mee aan een actie die de aanplant van 1.000.000 nieuwe bomen ondersteunt. Zij erkent hiermee de noodzaak aan bossen als redmiddel tegen de gevolgen van de intensieve ontbossing wereldwijd, de vervuiling door industrie en verkeer met CO en fijn stof (12.000 doden per jaar in Vlaanderen) en de klimaatwijzigingen die het leven zelf, ook dat van de mens, op deze aarde bedreigen.

Dat men dan tegelijkertijd zo nietsontziend en tegen de eigen wetgeving in, desnoods met drogredenen, zomaar ons openbaar groen vernietigt, getuigt van een omgekeerde politiek en is echt onbegrijpelijk en hallucinant!!

Wij vragen dan ook een radicale stop van deze praktijken. En wij vragen aan álle overheden om zich te bezinnen en in eer en geweten en consequent hun verantwoordelijkheden op te nemen voor de bevolking die zij dienen.

Of zullen we met z'n allen stil toekijken hoe ook op andere plaatsen, zoals 't Stil Ende, het Graaf Visartpark, het Schipdonkkanaal, het Chartreusegebied, de Assebroekse Meersen, het Lappersfortbos enz. de weinige stukjes groen die ons nog resten verloren gaan?