

MESSAGE IN A BOTTLE : SENDING OUT AN SOS FOR THE WOODS : LE BOIS C'EST MON AMI...

3 musketiersgeschriften voor vaders & moeders in de polis met 4 bewegingen & laatste oproep bos genade. Voltooi bosverhaal (5) at wood's end in schoonheid ?

1) VADERDAG STADSGEBED VAN DE BOSMUZES

Gebed van de muzes van het bedreigde Lappersfortbos

Onze burgervader die in het stadhuis zijt,
geheiligd zij uw bos dat vecht om zijn bestaan.
Uw wijsheid van 'zorg voor de schepping' kome.
Uw goede wil geschiede op de burg als in het Lappersfort.
Geef heden gehoor aan de stem van brood en bossen
en vergeef ons onze inzet gelijk ook wij de uwe vergeven.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van BPA Ten Briele. Amen

Wees gegroet schepenen vol van genade,
de Heer van bomen en bossen zij met U
Gezegend zijt Gij boven alle schepenen en gezegend is de
vrucht van Uw stad : het Lappersfort met zijn dochters en zonen.
Beste schepenen, moeders en vaders van Brugge, bid voor ons,
arme muzes van het Lappersfortbos, nu en in het uur van onze hoge nood.

Aan u de verantwoordelijkheid voor de aarde en haar duurzaamheid.
In eeuwigheid. Amen.

Luc Vanneste en Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets>

2) DEAR TOM

Life is short and positive, and it begins now!

Dear Tom, my wife and I cycled to Lappersfort
Yesterday afternoon, for a walk in the woods
While you were attempting to commit suicide
With the insanity of pills and alcohol.

Dear Tom, I wish you knew how much I admire you.
In spite of your human body, your tortured mind
You have all the dignity of a copper beech
In summertime, standing in a sunlit clearing.

Dear Tom, it would be a pity to take your life.
We have lost Marc Braet and Melanie Vanbrughe,
Two victims of the threatening world we live in
Recorded for ever in the whispering leaves.

Dear Tom, I write at three o'clock in the morning
While the birds are busy sleeping in the branches
Of the birches and chestnuts – immortal thrushes
Piercing our hearts with the magic of their singing.

Dear Tom, bulldozers and giant caterpillars
Are resting now from their apocalyptical work.
Robots in tin helmets stretch out beside their girls.
You are sitting up, staring at a wine bottle.

Dear Tom, this is an S.O.S. for Lappersfort
Projected with ghostly love on your bedroom wall.
Whether I will be here tomorrow to print it
Is totally irrelevant speculation.

The average life-span of majestic beeches,
Mothers of forests, is a hundred and fifty.
Dear Tom, do your best to make 30. Melanie
Will survive without you in the land of shadows.

MARCUS CUMBERLEGE, Lappersfort Poets Society, 04 June 007

3) Enkel de daad

And who will have won when the soldiers have gone from the
Libanon (intro van The Human League bij Enkel de daad)

" De droefenis hangt tussen de bomen. Alles valt naar beneden, niets valt naar omhoog. Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je zag, maar dat er ver voorbij het zien nog belangrijker dingen waren. En dat het dan kon dat iets plotseling naar boven ging. Als je dat maar hard genoeg geloofde dan gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg. Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta ik, tussen de dertig en de dood, terugkeren kan niet meer. " ' slotwoorden uit Enkel de daad van Marijke Libert, uitgeverij Cossee '

Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....(Pietje de Leugen-
aar in terug naar Oosterdonk) Meer over Lappersfort & boeken op www.ggf.be

4) Oproep aan politici van goede wil

"...tenzij men blijft hameren op het feit dat de wereld veranderd kan worden is men voorbestemd er het slachtoffer van te worden..." Rana Kabbani

Eind mei 2007 was het gemeenteraad in B. Met een symbolische Lappersfort-delegatie waren we aanwezig aan de poorten van de stad. De Lappersforters waren immers naar Heiligendamm voor G8-gipfel...We deelden verhaaltjes voor het kappen gaan uit (on line op www.ggf.be) en schreven zo bladzijden in het fiere geschiedenisverhaal van B die nog scone. Als ze gaan kappen in het Lappersfort (en dat zijn ze van plan) zal er politieke droefenis tussen de

bomen van het Lappersfortbos hangen. En die zal uitzwermen over Vlaanderen. **Een bos kap je immers nooit alleen.**

Hoort het volk mort : geen beton in hut Lappersfort... Zullen dichters & dichtersessen met versvoeten de komende sporen van bulldozers & hakbijlen wegvegen & een nieuwe wereld scheppen ? Zal Brugs Heiligenbos plaats van onheil worden ? Kom op 1 juli om 14u30 naar het bedreigde Poëziebos. De boomklimmers en de bosdichters Marcus Cumberlege & Paul Saccasyn wachten U op met bezwerende gedichten & bosverhalen...

Beste politici van goede wil : maak Lappersfort zone eigen bos : u deed het voor zowat alles behalve voor de bossen. Blijft U echt nog veel langer doof en blind voor de schreeuw van het bosvolk ? Lees ondertussen ook het blauwe antwoord op onze open bos brief op www.ggf.be

Het is nooit te laat om een nieuw verhaal vol respect te schrijven in de fiere Hanzestad... Ondertussen is op onze site een boslink tussen Brugge en de wereld. Ons C-plan is daar ook consulteerbaar. Ook daarrond is feedback welkom. Ook van het stadsbestuur, WVI en de bevoegde bedrijven ?

5) Onze full story nalezen ?

Periode 7 : OKTOBER 2006–DECEMBER 2006 : ZONEVREEMD BOS HEROVER JE STAP PER STAP : KRIS DOE MET ONS MEE ?

* **Op 1.10 roepen de bosdichters en bosdichtersessen van de Lappersfort Poets Society** op tot verdraagzaamheid voor de zonevreemde bomen en bossen. En dit bij de voorstelling van hun dichtbundel en bloemlezing 'stem van brood en bossen'. Op 8.10 gaat de zetelende coalitie licht vooruit, al wil dat niet zeggen dat dit een achteruitgang moet zijn voor het Lappersfortbos...? Naar aanleiding van 4 jaar ontruiming aan de zondagsmarkt en naar aanleiding van de gemeenteraad van eind oktober houden we een nieuwe boommelding. Fabricom/Suez & de nieuwe brede coalitie (ondertussen met een schepen uit het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse) van Brugge (CD &V, NVA, SP.a, Brugse Samenwerking, Spirit, VLD) krijgt een open brief 'Baas in eigen bos' Binnenkort zullen ze reageren ?

* **November 2006** lekt geruchten over voetbal in de zuidelijke open ruimte groene gordel. Dexia wil 2 torens en een shopping center en heeft 100.000.000 euro veil...Maar dit is buiten de witte pionnen www.wittepion.be in het schaakspel gerekend. Het is de herfst van de 'Inconvenient Truth & Volkswagen' met zomerse temperaturen. Tegen de CO2 lanceren we op www.ggf.be de online Bospetitie : Lappersfort bos blijft bos : stop de oorlog tegen de zonevreemde bossen. In het boek 'Brugge gedraaid' staan opmerkelijke gedachten over 2.250 jobs niet in de Chartreuse groene gordel (Groen vzw procedeert bij de Raad van State) en doet Alex Calmeyn de groene schouwburg van Brugge uit de doeken : het Lappersfortbos als ecologische stadszone C en openluchtmuseum met vergankelijke eco-kunst. We spelen het voorstel door aan de nieuwe brede coalitie.

* **1 December 2006 is er NME-beurs** in het Boeverbos. We zijn er on line samen met Regiobrugge.be en stellen december in het teken van de poëziewandelingen in het stiltebos...Op zes december is er de vijfde sinterklaasschoenzetting op de Burg van Brugge en we verwachten een brief uit hogere regionen. Met **driekoningen 2007** brengen we het licht - voor het nieuwe Brugse stadsbestuur - naar de Brugse Ombudsman

PERIODE 8 : JANUARI 2007–10 JUNI 2007 : EEN BOS KAP/ RED JE NOOIT ALLEEN ???

* **Met driekoningen 2007** schrijven we de ombudsman en de de nieuwe brede Brugse bestuursploeg een open brief rond participatie & communicatie. Kabinetschef Delanote belooft hem aandachtig te lezen...De on line bospetitie 'STOP DE OORLOG TEGEN DE ZONEVREEMDE BOSSEN' loopt ...

* **Op one eleven** trotseren we met drie bosmuketiers de storm & de voorzitter van Club Brugge die weg wil naar Loppem...

* **Met gedichtendag 25 januari 2007** openen we samen met de boswachters de Poëziewandelroute in het Lappersfortbos. Het blijft bedreigd, maar is toch Poëziebos van zonsopgang tot zonsondergang...

* **Rond Valentijn 2007 bezoeken we SP.a voorzitter Vande Lanotte** in Oostende en bezorgen hem als protest 2007 liefdeswensen voor de zonevreemde bossen & 13.000 handtekeningen pro behoud groene gordel Lappersfort en Chartreuse en Loppem. Hij belooft alles door te geven aan de medepartijvoorzitters binnen de Vlaamse meerderheidspartijen.

* **Tijdens het boompjesweekend 18 maart 2007** besteden wij aandacht aan het boomkappertjesjaar.

* **Op 1 april 2007 lekt het Brugse Klimaatplan uit.** Men wil 5 ha Lappersfort vernietigen. Het Groene Gordel Front start met zijn seizoenswandelingen in het Lappersfort onder deskundige leiding van een vogelkenner. Vogelvrij als we zijn... Kom in 2007 op 1 juli en 7 oktober en op 31 januari in 2008 om 14u30 naar het Lappersfort=bos. Natuurlijk ook als er gekapt wordt.

* **Op 22 april 2007 is het de dag van de aarde** en zetten we de feestmaand in van ons vijf-jarig bestaan met een opendeur dag in het Poëziebos. Er is een persmoment waarbij we ons C-plan voor Ten Briele voorstellen en erevoorzitter Stef Boogaerts danken voor de voorbije inzet met een cadeauboek : **Bioboy**. Er zijn twee drukbijgewoonde gedichtenwandelingen met Peter Theunynck en Paul Demets & Sabine Luypaert en Staf de Wilde. Voor die gelegenheid verschijnen er 2 stadsgedichten en een Lappersfort-rede. De gemeenteraad van april en zijn leden krijgen live het C-plan aan de poorten van het stadhuis (verder geraken we voorlopig niet). Alles on line op www.ggf.be

* **Op 1 en 15 mei 2007 sturen we open bos brieven aan rood, oranje en blauw** : STOP HET KAPPEN GAUW. Rudy Verhoeven en Wendel Trio en Sven Gatz reageerden.

*** Op 5 mei 2007 doen we mee aan de bossennetwerkdag van de VBV**
www.vbv.be : toon en zeg mij de beloofde, bedreigde en verdwenen bossen ?

*** Op 19 mei 2007 een eerste treffen van het picknickfront en een voorleesmoment met Inge Misschaert in het bedreigde Lappersfort=bos. Zij leest twee fragmenten voor uit Bioboy & Klapperbos** en ontmoet de vrienden en vriendinnen van de aarde en hut bos....Verder bang afwachten. Stilte voor de storm. Maar in stilte kan ook politieke moed groeien...?

*** Bij de gemeenteraad van Pinkster-dinsdag 29 mei 2007** delen we – namens de vele mensen die zich verbonden voelen met de fellowship of the Lappersfort – ` 2 verhaaltjes voor het kappen gaan ` uit aan de gemeenteraadsleden met fragmenten over Bioboy & de witte wolf...We houden de duurzame bospluim of de bostrofee van het cynisme klaar. Op hoop van zege voor ons symboolbos. We were all wounded at wounded wood : U & me. By some politicians & their seventh cavalerie. (naar Wounded Knee & de indiaan in ons bewustzijn). De politieke droefenis hangt tussen de bomen. De muzes fluisteren een vaderdag stadsgebed als ultieme schreeuw in hun hoge nood. België maakt zich op voor de verkiezingen en in Heiligendamm is er anti G8 protest van andersglobalisten en een alternatieve Gipfel in kerken bij Rostock.

Periode 0 tot 6 zie www.ggf.be

**JA ! DE VOLGENDE KAP IN DE BOSSEN IS ERMEE KAPPEN
HET IS ALTIJD HETZELFDE ZONDER BOSBEHOUD**

HERFST

Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.

Bruges la morte

Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.

Flandre la morte

Wally de Doncker, Lappersfort Poets Society

Voor Vlaanderen staat het Lappersfortbos symbool voor alle stukjes bos die in Vlaanderen dreigen te verdwijnen. Alle bomen in het gedicht zijn al solidair. Nu de mensen nog. De hoogste tijd! Vlaanderen heeft nu al de meest stinkende lucht van Europa. Of is het van de wereld?

Meer info op 050/390957 bij de GGF-foon