

PINKSTERZATERDAG & FONS MEES LAPPERSFORT POËZIEBOS

Meest recente gedichten zie www.ggf.be (acties & poëzie)

Gedichtenarchief Bosdichters van de Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Halte 1

1 . Exit Loppem

Loppem aanschouw binnenkort de glimmende bal.
Straks bengel je monddood
Aan de voetbalgalg
En daar helpt geen pot wonderzalf.

Laat uw groen niet verwoesten
En bewoners voor overlast ophoesten.
Gouden kalf , gouden schoen.
Wie heeft alweer meer poen van doen?

Sport, sport, topsport
Vort, allen op de hort!
De bal moet rollen
Geld moet tolleren.
Hinder neem je er maar bij
Bij vooruitgang moet de burger opzij.

Brugge reikt met weezin een commerciële hand
En werkt zijn eigen leegloop in de hand.
Stad wordt onstad:
Winkels sluiten, immo's doen gouden zaken.
Groot aanbod van flats en studio's in alle smaken.

Loppem, een stuk natuur gaat voor de bijl.
Volgens voetbalgoeroes uit de streek
Houdt dit argument geen stand.
Overleef in een ander land!

Ga naar de Provence of te Monaco wonen.
Of kies voor La Meuse in hogere regionen.
Verkoop uw vिलाatje voor veel geld,
Is't maar dit dat telt?

Brugges groene gordel
ligt bijna aan flarden.
Dat doet pijn aan vele harten.
La Meuse? Chartreuse? No way!

Paul Saccasyn

2. Loppem-Zedelgem & Roger Raveel

Loppem - Zedelgem, 't zal je ooit berouwen,
Die lintbebouwing verstrikt je in de touwen:
Klaverbladen hier,
Rotondes daar,
Straks wordt het een heel kluwen
Met al die auto's die duwen.
'n Afrit of twee hier, 'n oprit of twee daar:
Dat wordt een gordiaanse knoop aldaar!

Loppem - Zedelgem, de stad knaagt aan je randen.
Gulzige white-collar men wrijven zich in de handen.
De working-class hoopt maar op de lotto
Of op geldwinst van de voetbaltotto...
Loppem - Zedelgem, waak over uw groene landen,
Nu is er nog ruimte genoeg voorhanden?
Help niet degenen die 't landschap verknoeien:
Straks moet Roger Raveel ze nog schilderen, de koeien!

De grootstad wenkt, ook
Het Brugs Ommeland zwenkt...
Knokke - Zoute wordt nog 't Monaco van 't Noorden.
Hoogbouw bloeit er, je ziet er enkel de polder vanop 't zolder.
Bescherm je hoeven of kies je voor veel geld?
'n Nieuwe kerncentrale in je achtertuin:
De meloenen veranderen in miljoenen!
Nee, kernafval gaat niet in de zee.
Diep in de Westhoek, in de grond ermee!

Paul Saccasyn

3. Agent Orange

De zwarte kat is uit
de boom gekeken:
er zou dus geen kat
naar komen kijken.

Het scheelde niet veel
of er waren enkel
nog gelaarsde katten.

Agent orange?
Ach nee, enkel de herfstwinden
ontbladeren zacht bomen.
Het bladertapijt wordt mals
en ritselt de stappen weg
der ritselaars: ons kent ons.

Bossen luisteren droefgeestig
en kwijnen korstig weg: alles werd

in doofpotten gestopt,
maar het vuur knaagt ondergronds verder.

Hogepriesters orakelen
over bosbeheer en beheerders:
ons kent ons in de mandaatgebieden.
Verzetslieden druipen af
naar de bierkaaien,
bekaaid als ze zijn
tekenen ze zichzelf
met de stigmata van banneling.

In sommige bossen
dansen heksen grimmig
een dodendans en bezweren
tallose ratten
bedreigde kavels in te nemen.
Voor de rattenvanger
van Hamelen is gewaarschuwd

Paul Saccasyn

Halte 2

4. Argus slaapt nog vredig

De hond Argus
is een kille kuitenbijter :
grimmig zoekt hij de Achillespees.

Argeloze dollarkoningen zweren bij
Ruysdaels weelderige bosgezichten
in barokke lijsten : fortuinen
per centimeter fata morgana.

Droogbloemen verbleken gevangen
in starre schoonheid en
verwelkte vrouwen laven zich dromerig
aan melige herinneringen,
aan rozen die ochtenddauw morsten.

Voorlopig slaapt de hond Argus nog
en groet Marc 's morgens de dingen.
De klok tikt een tijdbom lang.

Paul Saccasyn

5. Ballade van een Lappersfortertje

Géén boomspotters
en géén blauwe spotvogels:

netels reiken het kind
een netelige hand
in een netelige kwestie.

Bos sluimert zomers en vredig
want de ruïne kantelt
nog niet: de tijd wiegt geduldig
het stenen schrijn van barsten,
scheuren en pijn:
onstad sterft roemloos in het bos.

Uit de groengele hemel
slingert Villons koord
tot op de bodem:
er zijn geen boomhutters meer.
Een schaterlach galmt
door de groengele kruin
en streelt het kind
door de blonde kruin.

De roestige, stalen kolos,
cultobject van Z.M. Fabricom
weerstaat trots bos, mos en wet.
De naad van Fabricom
past naadloos
in het gewestplan.
Keynes lacht schamper.
De groene gordel
incasseert wrang maar taai
een slag onder de gordel.

Paul Saccasyn, Voor mijn kleinzoon James

6. Vlindermeisje

Vlindervrij, vogelvrij
vliegt dagpauwoog voorbij.
Dagdartel boven het bospad:
de zoete bloem wenkt.

Koel snijdt de rubberlaars
een kind de droompas af:
bosnimf versus rechte pad,
kind versus tweeloop.

Vrij vliegt dagpauwoog weg.
Hoe lang nog vogelvrij?
Baekelandt wenkt Robin Hood.
Vrijbos wordt Lappersfortbos.

Nooit krijgt het vlindermeisje
in het keurige bos

nog vlinders in de buik:
het Systeem waakt meedogenloos.

Paul Saccasyn

7. Don Quichotte van het Lappersfortbos

Zwerver André met het 'houten' hart
Bemint het Lappersfortbos, zeer apart.
Koestert oude reuzen van het woud:
Al de rest laat hem ijskoud.

André sprokkelt hout, géén centen.
Heeft lak aan goud en dividenden.
Groene musketier zonder musket.
Door de maatschappij opzij gezet.

Pelgrim op tocht naar 'n groen Utopia,
Diens eigen Santiago de Compostella.
André heeft over natuur zijn baardige zeg
En beseft: zonevreemde bossen hebben pech.

Wil niet dat 'ze' bomen vellen.
Laat niemand de bossen kwellen.
Droomt van elkeens groene tuin van Eden,
In plaats van het versteende heden.

André vergaarde duizenden signaturen
Bij alle goedmenende creaturen.
Hij, vriend van de Ridder met Droevige Figuur,
Is diens trouwe gezelschap sinds het eerste uur.

Twee doorgewinterde vechtjassen,
Die wonderwel bij elkaar passen:
Don Quichotte en Vlaamse eik André
Militant als 't moet en scherp op hun snee!

Paul Saccasyn

Halte 3 (aan de villa)

8. Picknick in het Lappersfort

Een picknick in het Lappersfortbos
in 't mulle zand
Liep bijna danig uit de gulle hand.
Bioboy, voormalige kleine vandaal
En de held van Inge Misschaerts jeugdverhaal
Sprak de bosvrienden toe over natuurbeheer,
Zinloos geweld en geldbegeer...

Natuurvrienden smeekten bosvrienden
met veel omhaal
Om maar niet te wijken voor de tweevaksbaan.
Drie politiewagens stoven van de weg.

Was de schrijfster van "Bioboy" staatsgevaar?
Waarom zoveel politieel misbaar?
Zoveel blauw aan het Lappersfortbos:
'n gedreven schrijfster was bijna de klos!

Een toehoorder gaf vredig uitleg
En de drie politiewagens gierden weg.
Op zoek naar echte criminelen:
literatuur kan hen niets schelen!

Paul Saccasyn

9. Papa ben jij ook een anarchist?

tamtam om een anarchistische groep

Papa ben jij ook 'n anarchist?
Oei, da's iets dat ik niet wist!
Maar nee, jong'
In 't bos beschermen we hoge bomen
Waarin onze vogels wonen.

Mama, ben jij ook 'n anarchist?
Ach nee, meisje, wij houden enkel van natuur
en maken boomstalkers 't leven zuur.

Papa, "zuur", is dat iets als zure regen?
Klopt, jong', daar kunnen bomen niet tegen...
Mama, een bosbezetter, is dat een anarchist?
Nee meisje, géén anti-Christ, geen kapitalist,
Geen communist, geen terrorist maar een idealist!

Maar, papa, wie is idealist???
Stel geen domme vragen, ga elders zagen!
O.K., papa, 'k zal bomen zagen!
Dan ben ik ook een idealist,
't Is maar dat je 't wist!

Paul Saccasyn

10. Partizanenstrijdlid

Strijken jullie de witte vlag, bosgeuzen?
Zijn jullie vrijbuiters zonder buit, weldra?
Leveren jullie je idealen in?
Ruimen jullie baan, binden jullie in?
Hoed af voor de nieuwe tweevaksbaan:

Vooruitgang komt eraan!

Plooiën jullie terug, tonen jullie je rug?
Gaan jullie in je eigen tuin grasduinen?
Denkt niet na, men denkt voor u.
Wees gedwee kiesvee.
Wees tevree, loop naar de zee
Big Brother kijkt toch mee.

Partizanen, verenigt U,
Sluit uw uitgedunde rangen.
Houdt op met klaagzangen.
In een eclips zagen jullie de Apocalyps
Heft nog eenmaal het glas, anonieme figuranten.
Hebt lak aan slaafse passanten.

Komaan, gezellen van Gezelle,
Villon, Lorca, Neruda
en Che Guevara.
Komt op, actoren in het bos.
Komt op, tenoren van het mos.
Laat jullie niet ringeloren.
Jullie stemmen niet smoren.

Paul Saccasyn

11. Gedicht voor Hilde en Mathilde

Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.

Joris Denoo, Lappersfort Poets Society, opgedragen aan onze
Bosminister & streekgenote Hilde Crevits van Torhout

Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het
Lappersfortbos wandelend gedichten lezen op de levende poëzieroute langs
het Hugo Clauspad bij de muzes van het bos. Wees welkom
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL