

Pinkstergedicht voor politici
Brugge & mail Suez Fabricom
met de vraag waar ‘thuisindestad’
ligt & om de bossen- en bomen-
oorlog te stoppen ?



Chers ami(e)s de Suez-Fabricom Gti,

<http://www.knack.be/blog/blog-algemeen/71-89/kleurt-sp-a-rood-.html#3484>

Les fêtes du 1 mai et de la Pentecôte nous ont inspiré pour vous demander une **annulation** de votre demande pour construire dans le bois. Après les politiciens pourront suivre avec un échange durable de sol dans **le cadre du afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge**. Personne attend le combât de bois et certainement pas nous. Bonne fête et laissez l'esprit aller où elle veut...On aimera certainement le futur quand le bois de paix sera sauvé et vous serez une usine durable! Tous les notes de presse sont à lire sur www.ggf.be et histoire du roi fou <http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl>

Brief aan de vijand Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

we vereren andere namen
want we delen een andere hoop:
wie anders liefheeft,
zal anders haten

wie dweept met Reagan
misprijst el Che, een Thatcher
zal nooit met Ho Chi Minh slapen

en toch, mijn vijand, je bent in
mijn dorp geboren; we hebben
gebeden tot eenzelfde god: is bidden
het verzinnen van een gezicht?

wanneer gebeurde het dat de aarde
scheurde, wanneer ontstond de breuk
in de taal? we spreken dezelfde woorden
zo verschillend uit: vrij is de rijke,
rijk wie vrij is van bezit

toch zijn we dorpsgenoten, laten we
pogen een brug te bouwen over
elke afgrond, elke ravage van een ravijn

weet je, de reuk van een dode
is stank zonder de geurerwten van
de droom; we moeten kransen leggen,
immortellen op de tombe van dromers:

zij die aan de wapens verzaakten en
tegen een paal gingen staan -
een dromer weigert te doden
op bevel van een zakenman

noem ze Jaurès, noem ze Franciscus,
zendelingen praten met dieren:
wie niet het dier en de bomen verstaat,
loopt aan de mensen voorbij

deze taal hebben allen gemeen, het komt
aan op zorgzaam zijn, zich ontfermen,
ferm met een teder gebaar –

weet je, deze wereld wordt klein
als een kogel zonder het weke
van lippen die prevelen, vingers
die tippen aan andere vingers:

kunnen ze dat, mogen ze dat?

vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck & Luc Vanneste, 050/390957, www.ggf.be

HERFST

Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.

Bruges la morte

Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.

Flandre la morte
Wally de Doncker