

Nieuwjaarsbabbel met bosdichter & GGF-voorzitter Peter Theunynck

<http://www.gedichtendag.org/read/activiteit/id/102354/het-vogelvrije-bos-der-dode-dichters-brugge-lappersfort-po%C3%ABziebos?submenu=9459&edition=90> Peter Theunynck & Hilde Keteleer in Bruges op 29 januari 2009, Lappersfort Poëziebos, hoofdingang Ten Briele, 14u30 (www.ggf.be)
Voor portret Peter Theunynck zie <http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=832>

Onderaan deze nieuwjaarsbabbel steekt de historische SOS leefmilieu toespraak die Peter Theunynck hield op het Brugse Zand op de tweede zondag van de advent 2008. Peter Theunynck is de vierde GGF-voorzitter en trouwe musketier van het Lappersfortbos. Hij werd gebosridderd (www.kapersnest.be) in onverdachte tijden en is toe aan zijn derde jaar GGF-voorzitterschap. Wellicht een cruciaal jaar aangezien de eigenaar – Fabricom Gti – van het laatste bedreigde lapje bezet Lappersfortbos aankondigde dat de bezetting niet langer dan de lente zal duren...Tijd dus voor een update in dit cruciale moment voor boskappers en heren van beton! Hier een gesprek met een heer van het bos. De nieuwe minister van Welzijn noemt Heeren. Wellicht van het bos?

Hoe waren de reacties op die historische toespraak (na te lezen voor wie ze nog niet hoorde onderaan of op www.ggf.be)? Klopt het dat je een telefoontje kreeg van de Brugse burgervader met de vraag of je stadsdichter wou worden? *Ik vond het fantastisch dat er in Brugge op een koude zondag in december 2008 meer dan 500 mensen uit hun luie stoel opstonden, om een vuist te maken voor hun bossen, hun bomen, hun leefomgeving en hun erfgoed. Zoiets warmt een mens op in koude dagen. Dé burgervader heb ik niet gesproken, maar wel vele tientallen andere bezorgde vaders en -moeders die geloven dat we nu iets moeten doen voor het milieu, de leefomgeving, de bossen. Dat is een riem onder het hart.*

Na het persmoment van 15.10.08 in het Lappersfortbos (herdenking 6 jaar ontruiming) liep je pardoes op meneer Casier, de dossierbeheerder van Fabricom. Je had eerder met hem gebeld. Is er nog iets van overgebleven? *Ik hoop dat meneer Casier ooit de moed en de creativiteit vindt om buiten zijn economische denkkader te treden. Ik vermoed dat hij ook vader en misschien zelfs grootvader is. Ik kan me voorstellen dat ook hij wel eens nadenkt over de toekomst van zijn klein- en achterkleinkinderen. Als hij daarover met ons van gedachten wil wisselen, is hij altijd welkom.*

Het bedreigde Lappersfortbos is nog steeds bezet. Hoe kijk jij naar die moedige jonge mensen van GroenFront! (www.groenfront.be) en is er echt geen duurzame deal meer

mogelijk met de burgemeester & Fabricom? *De bezetters van het Lappersfortbos zijn*

jonge mensen met voelsprietten. Ze voelen en weten waar het met onze wereld naartoe gaat. Ze hebben de moed om tegen de stroom in te roeien. Ze trotseren bijtende kou, regen, storm,... om te vechten voor het algemeen belang. Om ons wakker te schudden uit ons zelfgenoegzame slaapje. De politici zouden respect voor hen moeten betonen. Burgemeester en schepenen van Brugge, die jongeren zijn uw erfgenamen. Ze zijn maatschappelijk bewogen net als u. Ga met hen een goed gesprek aan.

Je komt - samen met Hilde Keteleer - gedichtendag vieren in het geredde Lappersfort Poëziebos? Zal je ook een boodschap meebrengen voor de politici van Brugge en ommeland?

www.gedichtendag.org *We blijven steeds kloppen op dezelfde nagel. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Alleen samen kunnen we de gigantische klimaatcrisis bedwingen. Het legaliseren van de zonevreemde bossen zou voor Vlaanderen al een flinke stap in de goede richting zijn. Door het integrale Lappersfortbos te redden zou Brugge het signaal geven dat ze het daar ook begrepen hebben.*

Hoe moet het verder met het Groene Gordel Front na de redding of kap van het Lappersfortbos? Jullie plannen nog enkele seizoenswandelingen; maar streven jullie er naar om ook 2010 te halen? *Wat er ook gebeurt, we zullen altijd positieve energie blijven ontwikkelen om samen met anderen te ijveren voor een gezonde en leefbare wereld. In Brugge en elders. Het is onze verdomde plicht. We kunnen niet anders.*

Je maakt nu al zeven jaar Brugse geschiedenis van nabij mee. De laatste jaren speel je zelf mee kort op de dagelijks bal. Is Brugge een voorbeeldstad of een middeleeuwse stad? Welke lessen leer je voor actiegroepen? *Net als overal gebeuren er in Brugge goede en minder goede dingen. Als politici foute keuzes maken, moeten we hen daarop attent maken. Het is aan de burger om actief te participeren in de democratie, anders geef je de verkozenen des volks een blanco cheque. Hoe efficiënter actiegroepen werken en samenwerken, hoe meer ze gehoord worden en hoe beter ze in staat zijn om foute keuzes tijdig bij te sturen. Soms lijkt dat voor de bestuurders vervelend, maar op termijn*

wint iedereen erbij, ook zij: het behoedt hen voor foute keuzes en verspilling van middelen. Ze zouden de belangstelling van de burger voor het democratische proces moeten aanwakkeren. Het verhoogt de kwaliteit ervan. We moeten samen meer werk maken van structuren en vormen die de dialoog bevorderen.

Terwijl de Belgische politieke zich over een klimaatwet (www.thebigask.be) zou moeten buigen ploeteren ze in het dagelijkse slijk van onenigheid en eigenbelang. Kunnen we nog een duurzame politieke partij aanwijzen of moeten we anarchist worden? Kun je enkele duurzame politici van goede wil noemen die je vertrouwen en stem verdienen? Hebben ze echt geluisterd naar de stem van brood en bossen of deden ze maar alsof? Ik ga hier geen goede of slechte punten uitdelen. In de meeste partijen zijn er gelukkig mensen die oog hebben voor het algemeen belang, die verder kijken dan hun neus lang is en die moedige keuzes durven maken. Natuurlijk moeten ze optornen tegen mensen die om andere redenen aan politiek doen. Het is aan ons burgers, om het kaf van het koren te scheiden. Je krijgt uiteindelijk de leiders die je verdient.

Wordt het Lappersfort Poëziebos een blijver en kan het ingeschakeld worden in Brugge, poëzestad van Gwij Mandelinck die na Watou Brugge zal verdichten? Zijn er al officiële contacten tussen de bosdichters en de cultuurdiensten van de overheden? We hopen dat het Lappersfortbos een poëzie- en stiltebos blijft. De bosdichters hebben nog geen contact gehad met Gwij Mandelinck. Na al die jaren Watou is hij even aan rust toe. Die gunnen we hem. We heten hem alvast hartelijk welkom in Brugge en nodigen hem uit voor een wandeling in het rustgevende poëziebos. Misschien brengt het hem op verrassende ideeën...

Hoe kijken je collega's dichters en schrijfsters aan tegen het surrealisme dat jij dagelijks in de Brugse bossen mag beleven? 'Ceci n'est pas un bois' zou een schilderij van Magritte kunnen zijn...Komt er binnenkort een Vlaamse klimaatwet die de zonevreemde bossen legaliseert of modderen we verder aan naar het einde der tijden rond 2061? Je kunt er eigenlijk niet naast kijken. Het milieubewustzijn van de mensen neemt toe. Een groeiend aantal mensen, ook in Vlaanderen, maakt zich zorgen om de opwarming van de aarde, het fijn stof,... Ze willen er ook

effectief iets aan doen. Zo zetten ze politici onder druk om de maatregelen te nemen die zich opdringen. Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker die druk wordt. Een klimaatwet die de zonevreemde bossen legaliseert, lijkt me alvast een uitstekend initiatief.

Tot slot, je bent vader en binnenkort misschien grootvader. Je denkt veel aan de kinderen en de kleinkinderen. Heb je nog een boodschap voor hen? *Jonge mensen, er is maar een wereld, onze én jullie wereld. Hiermee zullen we het moeten doen. Er zijn bij mijn weten nog geen uitwijkmogelijkheden naar andere planeten. Als je niet wilt dat onze generatie jullie wereld verder verknoeit, kom dan, net als de Lappersforters en GroenFronters uit je kot en laat je ouders en grootouders duidelijk weten dat je niet aanvaardt dat ze zo slordig omspringen met je kostbare erfgoed. Act now. Surf naar www.thebigask.be www.ggf.be www.friendsoftheearth.be www.groenfront.nl*

Brugge, 7 december 2008

SOS Leefmilieu Betoging

Beste vrienden & vriendinnen,

Aan het begin van de vorige eeuw kwamen in een klein West-Vlaams dorp mensen op straat om zich te verzetten tegen een nieuwe brug. Ze wilden de teloorgang van hun gehucht, hun Waterhoek tegenhouden. Dat lukte niet. De mensen wisten toen nog niet dat Vlaanderen voor een vloedgolf van beton stond. Vandaag staat het beton ons aan de lippen. Elke boom, elk hoekje groen, belangrijke stukken van ons natuurlijk en historisch erfgoed worden bedreigd door de heren van beton. Dit moet stoppen. Genoeg is genoeg.

Voor het eerst in de geschiedenis van Brugge trekken tien Brugse actiecomités gezamenlijk de straat op om te betogen voor een beter leefmilieu en meer inspraak. 7 december 2008 is een historische dag in de geschiedenis van deze stad.

De mensen van GroenFront!, de Bosdichters, de mensen van MOHneen!, van Groen vzw en het Groene Gordel Front staan hier schouder aan schouder met de bewoners van Klein Appelmoes, Fort Lapin, de Margareta Van Vlaanderenstraat, Kristus Koning, de Brugse Meersen, de Nijverheidsstraat en de Polderdorpen. Regen, wind, hagel, kou... kunnen ons niet deren, want het algemeen belang houdt ons warm. We willen een duidelijk signaal geven aan de overheid: tot hier en niet verder.

De Brugse burgervader schildert ons graag af als negativisten, dwarsliggers, ambetanterikken. Dat zijn we niet. We zijn een en al positieve energie. We zetten ons dag in dag uit in voor een stad die zijn erfgoed, zijn bomen, zijn stadsbossen, zijn groene gordel en zijn ommeland respecteert. Jawel, burgervader, u hebt het goed gehoord, de mensen willen meer respect! Haal ons niet met geweld uit de bomen. Haal ons feestelijk in en luister naar ons.

Velen van ons zetelen in adviesraden, we trekken naar hoorzittingen, we zoeken de dialoog op... Maar al te vaak worden we met een kluitje in het riet gestuurd. We doen suggesties, we reiken alternatieven aan. Maar al te vaak worden die cynisch van tafel geschoven. Het stadsbestuur hoort wel, maar luistert niet. Het kijkt wel, maar ziet niet. Het belooft wel, maar doet niet. We hebben de indruk dat verkavelaars, projectontwikkelaars, kanaaluitbaggeraars, stadionmakelaars... met open armen ontvangen worden, waar wij burgers met de rug worden aangekeken. Begrijpt men op de Burg dan niet dat wij burgers de stad zijn. Het stadsbestuur moet ons belang dienen en niet omgekeerd.

Beste vrienden we staan hier vandaag op 't Zand, omdat we niet langer de kop in 't zand willen steken. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen wordt bedreigd door de

opwarming van de aarde. Onze longen worden bedreigd door te hoge concentraties fijn stof. Onze geestelijke gezondheid wordt bedreigd door een gebrek aan open ruimte en groen. We hebben te veel verantwoordelijkheidszin om het hierbij te laten. We kunnen het niet langer aanzien dat oude politiek met oude arrogantie, oude recepten, oude, voorgekauwde oplossingen komt. Het is tijd voor verandering.

We eisen echte inspraak in het beleid van onze wijken, onze dorpen, onze gemeenten en steden. Bestuurders daal van de Burg af en dialogueer met uw burgers.

We eisen de integrale bescherming van alle bedreigde stukken groen, ook al zijn ze nu nog niet als dusdanig ingekleurd op de ruimtelijke kaarten. We eisen echt respect voor ons erfgoed.

We komen op straat om zorgzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten. Verkozenen des volks ontwaak uit uw winterslaap. Het is tijd voor een duurzaam beleid.

Peter Theunynck, dichter www.ggf.be <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)

Een herwerkte versie idee rondetafelraad is on line op www.ggf.be bij participatie. Het staat voor de noodzaak aan meer coproductie zodat burgers & overheid echt thuis in de stad kunnen zijn. Tot nut van het algemeen belang wordt de groeiende kloof best dicht...Het idee van de rondetafelraad zat als Sinterklaaspakje in de politieke schoentjes van goede wil uit Brugge & Ommeland.

Actiecomité Klein Appelmoes & Gemene Weidebeek

www.actiegemeneweidebeek.tk

Bosdichters Lappersfort Poets Society

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Groen vzw & Groene Gordel Front

<http://users.pandora.be/a150254> www.ggf.be

GroenFront!

www.groenfront.be kap/ontruiming in bezette Vrijbos www.lappersfort.tk

KasseiKomitéKristusKoning

<http://www.kassei.blogspot.com>

MOHneen! <http://mohneen.110mb.com>

Verontwaardigde bomenvrienden Nijverheidsstraat Assebroek

<http://www.ggf.be/pers/illegalekap.pdf> (foto's Fort Lapin binnenkort ook on line) <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26051>
<http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/11/stad-schrijft-b.html>

Vzw Leefbare Polderdorpen

www.leefbarepolderdorpen.be

Bevriende sites uit de regio B www.wittepion.be www.tgrootgedelf.be

Grote broers en zussen in het Vlaamse Ommeland

www.vbv.be/netwerk www.bblv.be www.wmfkoepel.be

www.natuurpunt.be www.jnm.be <http://www.houtland.com/>

<http://home.scarlet.be/basisgroepen>