

Beluister hier GGF, VBV en Pax Christi Vlaanderen, de vredesweek in Lappersfortbos

<http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28909>

WALVISSEN

We gingen naar de walvissen kijken,

maar ze zwommen niet in ons vizier.

Ze hielden zich - althans voor ons -

die middag schuil of ze luchtschuw waren.

We hadden gedroomd van dat reuzenballet

en bleven koppig kijken tot de zee

haar kleinste zilverwerk in zwarte doeken

draaide en de koffer in de kluis liet zinken.

Op de landweg in het donker sprak jij

over wat al niet verdraagt dat je te zeer

verlangt, we moesten leren leven, zei je

ook met wat misschien niet meer zou komen.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> www.vbv.be/netwerk

Hier vind je de geschiedenis <http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207> van de bossen van Vlaanderen van A tot Q, van volle middeleeuwen tot zonevreemd.