

Hierna lees je het **vierde dagboek uit het bezette Lappersfortbos** van Zieke, teken aan de wand vanuit een anti-vernietigingskamp (als protest tegen de mensen die hun eigen holocaust aan het uitvoeren zijn: beetje per beetje worden leefbuurten grijze straten met steen, beton en asfalt als enige ademruimte). Tevens on line **in memoriam voor Jaap Kruithof**, overleden lid van het beschermcomité van Lappersfort & Chartreuse. Het bezette Lappersfortbos BPA Ten Briele kan nog altijd in een duurzame grondenruil binnen de regionaalstedelijke Brugse afbakening opgenomen worden. Zolang Gdf-Suez-Fabricom Gti geen gerechtsdeurwaarder stuurt is er een klein beetje redelijke hoop. Alles hangt af van de edelmoedigheid van enkele lokale politici uit Brugge & ommeland. Als vrienden van het bos legt GGF die **deal for change** (zie www.ggf.be) op de tafels van de overheden. To destroy or not to destroy : welke lelijke of mooie aarde zullen de kleinkinderen van ons erven? Zie ook www.thebigask.be nu in www.vooruit.be Agenda Lappersfort-tour & boscafé vind je op <http://ovl.indymedia.org> (ondergronds vlaanderen)

In het web

Onthoud, gij die hier binnentreedt:
dit is het rijk van de Spinnenvrouw,
weet dat ze hier haar kettingdraden
spant, dat zij met landelijke hand,
rentmeester van dit voorgeborchte,
de wereld in haar denkraam legt.
Uit de lotus in het water schept zij
vuur en aarde, met inslaggaren
weeft zij alle elementen aan elkaar.
Zo wakkert ze in maart je lente aan
met volle koffers klaver krijgt zij
je grijsgeslagen graskant aan de praat.
Daar slingert zich het slangekruid
al om de kuiten. Geen angst, haar
zevenblad geneest de dagelijkse pijn
[herinner hoe Gerardus plots zijn
jicht vergat en als de wind ging
lopen]. Het geurt in haar domein
naar oude rozen, naar schapen aan
de draad, naar goden die hun ziel
verkopen, naar wat nooit overgaat.

Peter Theunynck, bosdichter Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>
19.04 om 14u30 Peter Holvoet-Hanssen in Poëziebos