

BURGERS MOETEN ZICH WAPENEN MET VERBEELDING...

In de twee vorige edities van het Brugs Handelsblad lazen we relevante gedachten (Keppler & Lambrecht) over een gewapend Brugge, politiek en samenwerking.

Als Groene Gordel Front kiezen wij geen partij; niet voor de groenen van Groen ! en niet voor de geestesverwanten rood-groenen van de Brugse Samenwerking (ook al klinkt hun lovenswaardige initiatief ons als muziek in de oren ...). Onze kleur mag dan ook al groen zijn, ze is die van de hoop op de regenboog-politiek. Van duurzame politici van goede wil van alle kleuren die meer doen dan verhaaltjes vertellen om de kiezer in slaap te wiegen. Maar die en dromen en woorden en daden combineren en dit in coproductie met wakkere burgers en burgeressen. Het code-woord is niet groen maar duurzaam. Een uitdaging voor alle politieke partijen die het goed menen met de toekomst van deze en de volgende generaties. Wij zullen dus als beweging aan de kar trekken en niet in de gewapende arena van de partij-politiek stappen. We wensen alle Brugse politici van goede wil verbeelding & moed tot echte samenwerking toe.

Zelf zijn wij met andere bewegingen gestart met een nieuw initiatief : de Hanzestadcoalitie. We willen duurzaamheid en dierbaarheid op de politieke agenda zetten vanop straat, vanuit de mensen, vanuit het middenveld. Zonder al die politieke spelletjes tegen elkaar. Maar als samen-spel voor een duurzame en dierbare stad waar mensen zich thuis voelen. De Hanzestad (cf. www.ggf.be) is voor ons de duurzame en dierbare stad waar mens, planeet, participatie en economie in evenwicht zijn. Hanzetopia...waar de bossen bos blijven.

De eerste uitdaging voor Hanzetopia is natuurlijk of dit rood-oranje stadsbestuur alsnog de heldenmoed zal hebben om voor plan B te kiezen in plaats van de bijl in het Lappersfortbos te zetten. Alle wegen blijven open en één minuut moed kan jaren verzuring voorkomen.

Maar ook met de mogelijke dreigende kaakslag van de kap in het zonevreemde Lappersfort leren we leven. Al zal – wanneer dit gebeurt – ons de lust ontbreken om nog warm te lopen voor de huidige generatie politici die er bij stonden en er naar keken en zich niets aantrokken van dit volksverhaal van burgerschap. Verraad plegend aan hun eigen idealen. Het kwetsbare verhaal van de hoop misprijzend.

Luc Vanneste, mede-woordvoerder Hanzestadcoalitie