

Dear CEO 's and people from Suez-Fabricom Gti,

Please find below the communications attached we have sent to the government in Bruges. Next tuesday we will lay a 'rouwkrans' at the city-house. Even if you may cut legally, it is ethical not done to cut in a symbol that stands for a new age of shared awareness and hope. Please think before you strike with axes. If possible ask for a better compromise in the coming 'afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge' You support with Suez the Magritte-museum (opening 2.06.09). That is good. Support also a surrealistic wood. Ceci n' est pas un bois. Zonevreemde bossen... Give the last 'lapje Lappersfort' peace of wood away to the people of Bruges and you will enter the golden age of sustainable profit. We for our selves honour TS. Eliott: 'for us there is only the trying, the rest is not our business'. If the war for the woods must start, at least we dit what we could to help the peace survive...

Greetings at woods end from our www.kapersnest.be

Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woord-voerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF & me-dewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be
<http://ggf.regiobrugge.be>

PS. Please read <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=522> in De Standaard der letteren last friday with wood-poem not without a reason 'niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer' on Watou's summer of Poetry 08. Be also welcome in the week of the woods www.weekvanhetbos.be with special Lappersfortwalks and other happenings.

Tuesday, August 26, 2008 11:15 AM

----- Original Message -----

From: [Lappersfort Poets Society](http://www.lappersfortpoetsociety.be) **To:** [Hanzestadcoalitie](http://www.hanzestadcoalitie.be) ; kabinet burgemeester ; [Groene Gordel Front](http://www.groenegordelfront.be)
Sent: Monday, August 25, 2008 10:21 AM **Subject:** (bbbc bijl -age) Het is nooit te laat voor een duurzame grondenruil op Brugse leegstand of aan Blauwe Toren site

Op <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=159> leest U een gedicht over ons. Wij houden er aan U persoonlijk onze persmededeling in bijlage te bezorgen. Zolang de bossen-oorlog niet begonnen is kunnen we hem nog altijd samen stoppen. **Vrede zij met U.** Hierna een gedicht, alsof het geschreven is voor de dag dat het schepencollege van Brugge een bouwvergunning gaf in de moeder der zonevreemde bossen. Desalniettemin blijft onze diplomatieke dienst open zolang het regionaalstedelijk gebied Brugge niet is afgebakend. Zeg het aub door aan Suez www.fabricom-gti.com . Misschien willen ze niet echt bouwen?

Glimlach-licht 2

*Het is erts dat ons beloofd werd
en alles zou goed komen. Ergens zal het.
Ooit zullen we. Als we maar lang genoeg.
We zijn bereid. We weten niet hoe lang
we nog op weg zijn, maar hoe langer, des te groter
het verlangen. En ooit komt een eind, zingen wij.
Nooit komt een eind, echoot het. Nooit komt*

*een eind aan de hoop. Aan ons. En ooit
komt een eind aan ons verdriet. Herhaal:*

Peter Verhelst in Nieuwe sterrenbeelden