

Kerstmisdaad

Joris Denoo

O wat zijn we weer giftig met geschenken.
Maar wanneer komen de echte wijzen?

En iemand wijst naar het oosten.
En iemand vertelt een kerstnachtmerrie
over een maanlandschap.
Iemand heeft het over
wrede machten op de boze aarde:
bodemloos en boomloos.
Wanneer komen de echte wijzen?

En Mozes rijmt met Herodes
en alles kleurt rood als kerstbloed.
En Rudolf doet alsof zijn neus bloedt.
Hak! Hak! Hak! Hak!

Dit alles is altijd verleden tijd.
Het staat immers in de Bijbel.
Wanneer komen de wijzen dan?

**Wat kan lang geleden
toch zo nabij zijn.**

Joris Denoo, Lappersfort Poets Society
Herlees B1984, kerstverhaal
op www.ggf.be