

Poëziebos : muzes bij hut bos : hoe het allemaal begon

Onze eigen site www.ggf.be krijgt een wekelijkse update; maar in het LAPPERSFORT-MUSEUM online <http://ggf.regiobrugge.be> proberen we zo veel mogelijk het hoopvolle geschiedenisverhaal te schrijven, mede verwoord door bosdichters & stadsdichters. Het begon natuurlijk met de moed van enkele jonge mensen die de boom N kropen. Het bosverhaal gaat verder & de duurzame club van Brugge blijft groeien. Het verhaal achter ons verhaal : voor de volledigheid de biografie. Portretten van alle stadsdichters & bosdichters <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> met fotogalerij binnenkort on line op hun site in een nieuw kleedje. (ondertussen vooral belangrijk archief. Alle nieuwe gedichten on line op www.ggf.be bij acties & poëzie)

- Mark Braet en Patricia Lasoen, Luc Van der Kelen en Willem Vermandere, Luuk Gruwez en Kamagurka, Peter Slabbynck en Tom Lanoye, Paul De Wispelaere en Ricardo Petrella zijn de eersten die toetreden tot het Lappersfortbosbeschermcomité. Dit nadat de Fabricom groep de bezetters voor de rechtbank daagt. We willen een beschermende cirkel zijn rond deze jonge tedere anarchisten en hun bos en groene gordel... We zijn Brugge 2002. Ook Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt treden toe. De bezetting begon enkele weken voor 11 september 2001.
- Net voor en na de politie-ontruiming van het Brugse Bos stroomden de gedichten binnen van vele leden van het beschermcomité van Lappersfort & Chartreuse.
- April 2003 Chartreusehappening met een debat over kunst & engagement gemodereerd door Joris Barbier en met enkele bosdichters in panel of op podium (Peter Holvoet-Hanssen, Patricia Lasoen, Peter Theunynck, Nic Balthazar, Noortje Wiesbauer). Nele Ghyssaert brengt gedichten van Mark Braet - haar dode dichter-partner in februari gestorven.
- Bij de Sinterklaasschoenzetting 2003 waar Luc Van der Kelen ons moed komt toespreken is er een gedicht van Peter Theunynck genoemd 'een Brugs sprookje' waar de bestuurders Moenaert en Roose in ten tonele verschijnen...
- Met gedichtendag 2004 publiceren we onze eerste virtuele dichtbundel on line op www.regiobrugge.be . De Morgen schenkt er aandacht aan.
- Week van het bos 2004 : kort dichters-optreden aan bos en korte poëzielezing door Paul Demets, Geert Tuerlinckx, Peter Holvoet-Hanssen, Wally de Doncker en Peter Theunynck op de langs het Lappersfort aangemeerde Kanaalboot The Old Piper.
- Sinterklaas 2004 : kort persmoment met gedichten door Linda Van Mieghem tijdens de derde Sinterklaasschoenzetting. Flyer-actie met struikrovers en VBV van 6 tot 10, muzikaal opgeluisterd door de JNM-sambaband.

- Gedichtendag 2005 : flyer-actie aan station, zo ook bij uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen bij Brugs concertgebouw waar we Minister Anciaux en Burgemeester Moenaert onthalen met ' heren van het bos ' van Hedwig Speliers. Dit wordt met de week van het bos 2005 op het witte huisje aan het Lappersfort geschilderd door woordkunstenaars die liever anoniem wensen te blijven.
- Laatste Romerodag 25, lente 2005 met op het podium 4 bosdichters van de Lappersfort Poets Society (ook op de regionale TV-zender Focus)
- Pinkstermaandag : riddering van de bomen door Kapersnest met daarna poëzie-happening op de varende Old Piper door de bosdichters Peter Theunynck, Peter Holvoet-Hanssen en Don Fabulist uit het Hoppebos: vurige tongen bij hut bos...
- My Forest is a battlefield als Corpus-bijdrage voor Brugge mei 2005 on line op www.ggf.be bij acties & poëzie
- Trois couleurs Bleu, Bois, Rouge flyer-actie tijdens Corpus Poëzieroute september 2005.
- Herfst-flyer-actie aan Brugse station van 6u tot 9u : thema : de laatste Herfst...
- Week van het bos 2005 : vurige tongen tussen bos en stad : beschermlid Ludo Enckels leest in het Lappersfort voor uit het Vlaamse Filmpje dat hij schreef : slapen in de armen van een boom, over de bezetting en ontruiming en aanhoudende strijd rond Reuzenbos. Het motto van de vredesweek is geen bommen maar bomen en ook aan het Lappersfort wordt een vredesboompje geplant. Zijn niet alle bossen vredesbossen ??? De politie komt even kijken.
- Sinterklaas 2005 : Hut Fabricom Vredesbos : flyer-actie ivm. een stadsdichter(es) voor Brugge met gedichten van Patricia Lasoen en Linda Van Mieghem.
- Gedichtendag 2006 : Peter Theunynck leest bosgedichten voor door de megafon. Het waait en is donker wanneer we de thuishkomende pendelaars aan het Brugse stationsplein weer thuis verwelkomen na een lange dagtaak. Bij gebrek aan een stadsdichter staan de bosdichters graag de muzes van de stad bij.
- Nacht van de duisternis 2006 : fakkeltocht van stad naar bos : stadsdichter Paul Saccasyn leest bosgedichten voor op de Burg van Brugge. We dragen in stoet BPA Ten Briele ten grave.
- Juli 2006. Melanie Vanbrughe -dichteres- sterft aan een boom in het Lappersfort.
- Begin herfst 2006, 25 sept. met een eerste boommelding (Joris Denoo) aan het Brugse stationsplein.

- 28 september tevens boommelding bij Bosminister Peeters en Burgemeester Moenaert en schepenen die een deel van Lappersfort als stadsbos inwandelen. Bosminister Peeters krijgt voor de ogen van de camera's het Vlaams Filmpje ' slapen in de armen van een boom ' van Ludo Enckels overhandigd. Met de afspraak dat we zijn kabinet bezoeken wanneer hij het Filmpje heeft gelezen, na de week van het bos dus. Het motto blijft : Hut Fabricom Vredemos...
- 1.10 in Brugge. Aan het Lappersfort wordt de dichtbundel 'stem van brood en bossen ' voorgesteld. Hij is tijdelijk te koop in de boekhandels de Reyghere (markt & St. Kruis) en De Meester (Dijver) en in de Brugse Oxfam Wereldwinkel (Geldmunstraat) en in de natuurwinkel De Groene Aarde (aan de brug van Steenbrugge). De vredesweek is ten einde en de week van het bos begint. De dichtbundel is opgedragen aan onze dode dichters Mark Braet & Melanie Vanbrughe.
- 14 oktober is de ontruiming alweer 4 jaar geleden...en de dag er op aan de zondagsmarkt Ten Briele doen we een boommelding en een vredesoproep ' overbruggen ' van Geert Tuerlinckx. **Kom terug, kom in zomerse tooi, in het gewaad van liefde.** Burgemeester Moenaert komt juist inkopen doen en krijgt een flyer. Brugge, plus est en nous ! 24 oktober is er een boommelding aan de eerste gemeenteraad na de 8.10 verkiezingen in Brugge. Het gedicht Lappersfort Weg wordt verspreid onder de raadsleden. We duimen dat de liefde het haalt...
- Met december 2006 willen we naar jaarlijkse traditie enkele gedichten uitdelen aan de voorkant van het NMBS-station. Dit wordt echter geweigerd door kapitein Haeck... Het regent die ochtend en één van de struikrovers is ziek. We treuren dus niet en komen terug 15 oktober 2007. Een boskat met negen levens...
- Het boek Brugge gedraaid van Randall Lesaffer & co schenkt aandacht aan het Lappersfort als ecologische stadszone C, open lucht museum met vergankelijke eco-kunst. We schrijven er een open brief over aan de nieuwe brede bestuurscoalitie van Brugge. Het witte huisje aan het Lappersfort wordt gesloopt en de vijf laatste december-zondagen van 2006 wandelen we het Lappersfort in als Poëziebos met Marcus Cumberlege, Patricica Lasoen, Geert Tuerlinckx, Paul Saccasyn.
- Gedichtendag 2007 : in de stilte van de winter openen we met de bosdichters en de boswachters de poëziewandelroute in het Lappersfortbos. We hopen dat de muzes en de godinnen ons gunstig gezind blijven. En dat er een nieuwe wind mag waaien door de huizen van de overheden en dat ze het poëziebos sparen en de bijlen opbergen. Hoop en bos doen leven. Het poëziebos is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het paviljoen van Toyo Ito is er tevens welkom en liefst geen 150 meter verder bij het IVBO-containerpark...

- Met de dag van de aarde 2007 bestaat GGF www.ggf.be 5 jaar en we vieren dit met een dubbele gedichtenwandeling. In de ochtend met Peter Theunynck en Paul Demets. In de namiddag met Sabine Luypaert en Staf De Wilde.
- Er verschijnt een (jeugd)boek (na Slapen in de armen van een boom & Enkel de daad) over het Lappersfort. Bioboy. De auteur Inge Misschaert komt voorlezen tijdens een actie van het Picknickfront. De politie komt ook. Politici sturen kat.
- Op 1 juli 2007 wilden we in het Lappersfort wandelen met de boswachter. Die kreeg echter spreekverbod wegens nabije kapwerken. Marcus Cumberlege en Paul Saccasyn vallen in. Fragmenten van de protestgedichtenwandeling zijn te beluisteren op www.ggf.be bij klankfragmenten. Joris Denoo schrijft een zomers gedicht voor Hilde en Mathilde. We hebben een nieuwe bosminister. Hilde Crevits komt uit het nabije Torhout. We voelen ons verwant met Robin of Sherwood en zijn Herne, heer van de bomen en god van de bossen. En met de Sinten Maarten en Klaas. Die sturen we bosbrieven.
- De week van het bos 2007 sluiten we af met vertellingen en gedichten door de piraten van www.kapersnest.be Peter Holvoet-Hanssen en Don Fabulist. Het slotlied is de ballade van de gehangenen van François Villon. De zwarte piraten-vlag met doodshoofd wappert. Met wapenstilstand is er onder het motto ‘ stop de stad ‘ een fakkeltocht voor het integraal behoud van het Lappersfortbos. Stop de oorlog tegen de zonevreemde bossen. Bij de jaarwende schrijft Joris Denoo een 3koningengedicht **Kerstmisdaad**. De vierde koning uit de legende is op weg naar de ministers Hilde en Bert & andere politici van goede wil in 2008.
- Internationale aandacht voor de vrienden en vriendinnen van de Dead Poets is er begin 2008 op <http://www.flanderstoday.eu/jahia/Jahia/pid/867>
- Met gedichtendag 2008 eren we onze dode dichters. Ingrid Weverbergh komt twee bosgedichten van Jotie T' Hooft voorlezen. Zie verslag gedichtenwandeling 31.01.08 op <http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/reageer.php?postID=4563> <http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/> (in 6 delen) www.gedichtendag.org
We schrijven een bosbrief aan onze 3 dode dichters : BOSSENVERDRIET.
Daarin doen we een oproep aan onze bosminister en onze cultuurminister om van het Lappersfort een Poëzie- en Vredesbos te maken.
- Op 20 april waren Joris Denoo & Peter Theunynck te gast in het Lappersfortbos. Zij lazen er het bossprookje van de zotte koning voor: sire, ze zijn geen bossen meer. Het verscheen in De Standaard met onmiddellijk repliek van boshilde, onze <http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl> minister die zich Alice in Wonderland voelt. 14 van de 18 ha Lappersfort wordt aangekocht. De dreiging blijft dezelfde als in 2002: BPA Ten Briele: 3,5 ha kappen en nieuwe ontsluitingsweg... We zijn wel blij, maar de strijd gaat verder. Verschillende bossprookjes zijn on line op www.ggf.be bij april

- Op zes juli werd het Hugo Clauspad <http://video.google.nl/videoplay?docid=-4127966261233119857&pr=goog-sl> door het Lappersfort Poëziebos ingewandeld. <http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/07/15861.php> (Claus was centraal op Poëziezomer Watou 2008 www.poeziezomerswatou.be dat naar Brugge komt)
- http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL van zonsopgang tot zonsondergang: de levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos. Met de week van het bos leest Paul Demets tijdens de week van het bos in de gietende regen 2 nieuwe gedichten voor de zonevreemde boscigenaar Fabricom Gti. <http://indymedia.be/en/node/26711> (KOTK) voor éénheid in behouden/planten bossen & stoppen te dweilen met de kraan open.
- Sinds de herfst van 2008 is het laatste lapje bedreigd Lappersfortbos bezet door www.groenfront.be (de bezetters Vrijbos strijden voor 1/4 van het Vlaamse bosbestand waarvan 10.000 ha accuut bedreigd, zie ook www.vbv.be/netwerk) achtergrondfilmpje http://nl.youtube.com/watch?v=j0VBO_qA97I op You Tube over geschiedenis Lappersfortbos, ook na te lezen op www.ggf.be
- Op 19.04.09 wordt de week van de aarde er ingezet met vertellingen & gedichten over zorg voor stad en bos. Midzomernacht kan je tevens vieren in het Lappersfortbos, om 14u30 met de Lappersfort Poets Society. Programma on line op www.ggf.be (acties & poëzie). Het spreekt vanzelf dat de bosdichters zich <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> kunnen inschakelen en dat het poëziebos haar poëzestad kan omhelzen. All we are saying is give peace a chance in het bos van drie jeugdboeken: Bioboy in Klapperbos & Vlaams Filmpje over Reuzenbos bedreigd : slapen in de armen van een boom & Enkel de daad www.ludoenckels.be <http://inge-misschaert.skynetblogs.be>
- Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957 www.ggf.be
- Hierna twee recente gedichten over de (uitstervende ?) dichters & een ode aan Mark Braet, onze dode dichter zaliger & 2 slaapliedjes voor onze dode dichters.

Bal der Vampieren - naar Roman Polanski Staf De Wilde

struikrovers zijn het, de dichters:
 ze springen je op de nek, slepen
 jou naar hun holen, jouw dromen
 sluiten ze in hun kluizen op
 ze eisen het hoogste losgeld,
 niet zomaar afdokken levenslang,

neen, meteen het geheugen van kind
en volk in secula seculorum

op boom en steen griffen ze
hun woorden, hun naam moet
gegeven aan zee en hemellichaam:
geen melkweg is veilig voor
hun drift en waan, hun honger
naar een nabestaan

hou je gedeisd, lezer, doe alsof
je hen begrijpt, leen je oren,
leen je hart, zeg: jij hebt
de schoonste doornen, in jou
wil ik zijn verward

dichters, het is al eerder
opgetekend: oplichters zijn het,
zakkenrollers, je staat erbij
en kijk achteraf je ogen na,
zie je de wereld nog
buiten hun verbeelding?

ben je wel zeker, lezer,
dat jij daar bent en niet
een ander: stroomt
jouw bloed wel door je aders,
verzenmakers hebben rare
manieren, ze komen door
spleet en kieren, bijten in je
blanke hals, maar zuigen, neen,
zo zuinig doen ze niet

ze spuwen, stuwen hun gif en
fluimen door je lijf, geen vampier
sluip even stiekem, even gulzig:
voel je de beet terwijl ik schrijf?

Sterven dichters uit ? Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society
" ... leurs chansons courent encore dans les rues ... "

Zouden dichters onsterfelijk zijn?
In oude boeken vergelen hun tederheid en droefenis.
Uit hun mond welden ooit treurige echo's op,
Weerklonken ook blijde gezangen .

Tijd wist alle inkten uit
 Als op een vochtig geworden aquarel.
 Op gedenksteen en zerk vergroent verguldsel.

Ach, herauten, kroniekschrijvers,
 Vaganten en barden.
 Sagen en legenden leefden door u
 Onderhuids verder.
 Schonk de dichter hun geen nieuw leven?
 Verzinsel werd verdichtsel. Dichtung.

Rad van pen, spint de dichter voort
 In zijn web: radeloos soms reddeloos.
 Hij draait een rad voor eenieders ogen.
 De windmolen maalt kaf van het koren.
 Ooit wenkt de papiermolen.

De gave van het woord werd
 Dictatuur van het schrift.
 H. Schrift, bevelschrift, smeekschrift?
 De onwillige dichter prijkte op de index,
 Besteeg het schavot,
 Voelde het wurgkoord,
 Kreeg het genadeschot.

In de lente raken nieuwe loten
 Het hart van de dichter
 En het vergezicht van elkeen.
 In een opwelling van ritme,
 Klank en rijm.
 Spreidt hij of zij de vleugels
 En zweeft als een papieren vlieger
 Over een onbeschreven landschap...

" ... leurs chansons courent encore dans les rues ..." Fragment uit " L' âmes des poètes "

Mark groet niet meer

" ... if we loose each other..."

voor Paul Landau, dichter in het uur van de dood

<http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=115>

Mark groet 's morgens
 Nooit meer de dingen: post mortem.

Mark legt nooit meer
 Zijn hand op Spanje.
 Er rijdt geen trein
 Met joden door zijn hoofd.
 Nooit meer.

Mark fluit samen met de vogels
 In het bedreigde Lappersfortbos:
 Als je scherp luistert naar
 Het wuiven der bomenkruinen
 Hoor je Mark en Federico fluisteren
 " Ach paardje, ach rode maan,
 Nooit komen we in Cordoba aan..."

Mark Braet, anti-militarist,
 Anti-fascist,
 Andersglobalist,
 Mark, de communist.
 Echt, zeiden ze wat een lieve man,
 Een profeet die je nimmer vergeet.
 Mark schopte géén keet:
 zijn verzen lipten een liefdesbeet.

Samen zongen we Brassens,
 Bij een fles bloedrode wijn:
 "...Il y a toute à l'heure
 Quinze ans de malheur,
 Mon vieux Léon,
 Que t'es parti,
 Au paradis de l' accordéon..."

Mark est parti pour toujours.
 Of toch weer niet...
 ' s Nachts dwaalt hij monkelend
 Door Brugse straatjes.
 In het Lappersfortbos zie je
 Vlinders trillen
 Boven zijn tabula.

Mark, de tedere pacifist.
 " Ja, Hij rust in vrede,
 't was zo'n innemende jongen..."
 Wat voor gewapende vrede?
 Welke politieke slippendragerij?
 Wie heeft hier spreekrecht?

Wie zou er beter het zwijgen toe doen?

Speel, Paul, laat je gitaar sonoor klinken!
 Vertel ze hoe Mark ons verliet,
 Hoe jouw klankbord synchroon
 Wegebde met Marks levensadem:
 " Nuages " van Django Reinhardt
 Boven de " Zwarte Zusters " te Brugge.

Braet en Lorca komen
 Nooit in Cordoba aan, de pelgrims.
 Kijk goed toe s' nachts,
 De hamer en de sikkel zie je vaag
 In het schijnsel van de rode maan.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be Opedragen aan songwriter-
 dichter Paul Landau uit erkentelijkheid voor diens diepe, muzikale genegenheid voor
 wijlen Mark Braet tijdens pijnlijke omstandigheden.

Slaapliedje voor m. v. en andere jongens en meisjes

Melanie, melodie,
 ik ken je niet, waarom
 zou ik dat moeten

ik had een broer die hing
 als jij met nog wat gras
 onder zijn voeten, op uitkijk
 bij een dijk van notelaars:
 hij lapte het hem, lapte
 onze tijd aan zijn laars

zoals jij, Melanie melodie,
 zo melig gaat mijn wiegelied:
 een windje en het waait en
 zwaait en jij deed zo graag mee

zonder stuk en zonder kraag, op
 het toontje van een blaag,
 wieg ik mijn plaag van woorden

we grijpen om te begrijpen,
 we vasten voor een houvast
 en beide bewegen we zoals
 allen vertrouwend op de tast

Melaniemelodietje
 ik ken jou niet, zou ik
 dat moeten, met nog wat
 gras onder mijn voeten?

Staf De Wilde

(Melanie is één van de dode dichters van de Lappersfort Poets Society aan wie de poëzieroute in het Lappersfort Poëziebos is opgedragen. Melanie stierf aan een boom aan de ingang bij het Zuidervaartje waar het eerste poëziebord staat.)

Lay me down

Ze vroeg: verander mij

in een kei. Of beter nog:

een prehistorisch ei.

Leg mij aan de rand van iets.

Spring niet meer met mij om.

Betekent niets voor mij.

Leg me neer. Knip mijn tijd uit,

laat hem grazen in weiden,

laat hem uitrazen in steppen.

Waai me niet uit. Haal me niet in.

Duik me niet op uit mezelf.

Wacht me onverdrotten af.

Word met de dag mooier van mij.

Peter Theunynck, uit: *Traangasmaatschappij*, Wereldbibliotheek (2006)

Voorgelezen in Lappersfortbos bij de laatste poëtische rustplaats van onze dode dichters Dag van de aarde 2008. Elke seizoenswandeling in het Lappersfortbos (zie bij acties & poëzie) staan we even stil bij onze dode dichters Melanie Vanbrughe, Mark Braet en Jotie T' Hooft. En dit op het einde van het hut bos bij hun laatste poëtische rustplaats langs het Hugo Clauspad. Meer info op 050/390957

Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en niet te wijken. (Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters)