

Hierna een bos korenbloemen & lelies van het veld voor de Vlaamse
regeringsonderhandelaars

korenbloemen 2

zaadjes van een cent
veel meer hoef je niet
uit te geven voor een meer
dat zachtjes deint in de zoom
van een tuin – voeg daar gratis

een lijstster bij, trouwe bezoeker
van een zilverberk: hij jodelt
zijn lofzang op de zon en jouw
woord moet rijmen, zaden
rapen die als beeld verschijnen

hoeveel zomers heb je nog
te gaan, hoeveel lijststers mag je
nog beluisteren - bekommernissen
waar een korenbloem van zegt:
zwaai nu maar, gebaar als golven
bij de duinen, bloei als een boom
die zich aansluit bij duizend kruinen

een bos dat wiegt en wemelt
zoals de wieren in zee: daar
ben je ooit vandaan gekomen
als een zaadje zonder ogen,
zonder besef van zijn bestaan

kom, laat je woorden zwaaien
als korenbloemen voor een raam
zo blauw en zo blijmoedig de lijstster
en geen van beide bekommert zich
om het blijven van hun naam

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society