

Heren van steen

een gedicht voor de koopmannen in de werelderfgoedstad

gun de heren van steen wat
schaduw onder de bomen
het zonlicht zou hun zonden
verbleken en ze moeten
afgetekend staan als
vlekken op een laken

de uitkomst van hun rekenen
waar komt die op uit?

de beleggers, zij belegeren
deze stad zoals in vroegere
eeuwen de ratten kwamen
uit het rottende water

waarover zouden zij spreken,
de heren van steen, zij rekenen
zich rijk en verliezen hun ziel
al wil geen duivel ervan weten

zij dromen van sloop en kermen
in hun slaap: verkavel, verkavel
zij scheuren dit weefsel aan rafels
dit kantwerk van reien en stegen

ach, gun ze wat: een lichtbundel
des morgens die komt breken
door de kruin van een beuk
ze willen er niet van weten
maar hun geld heeft een reuk

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>
actief in www.vbv.be/netwerk