

Boshilde in wonderland, antwoord aan Alice.

55 prominente Vlamingen en één bosminister schrijven opinies over het Lappersfortbos (De Standaard 18 en 19 april 2002). Mooi! Dialoog via sprookjes. Als Groene Gordel Front rond het Lappersfortbos nodigen wij graag onze bosminister uit op de tee. Ons constructief alternatief V-plan kunnen we dan samen doornemen. Het is on line op www.ggf.be. Wij kennen elkaar nog niet en willen de bosminister helpen om Neverland terug te vinden. Alvast de verhalen erover. Samen zijn we sterker. Verenigd als bosmusketiers...We moeten samen onze 13 vogelvrije vrienden ex-bezitters nog bevrijden en dat laatste lapje bos bewaren voor de toekomst.

In alle geval blijven wij trouw aan onze basisintuïtie dat er duurzame alternatieven zijn, heel veel leegstand, maar ook veel wolven in (sprookjes)bossen en andere zonevreemde natuur. We beloven het verhaal van het Lapperfortbos (als Sherwood van Brugge) te blijven vertellen, wat er ook gebeurt...Op onze site kan men nalezen dat ons verhaal er geen is van ondankbaarheid of ontkennen van het goede. Maar van ter elfder ure kiezen voor een keerpunt in deze opwarmende tijden. Een bos red je immers nooit alleen...

Het Lappersfortbos is een symbooldossier en we duimen voor een moedige bosminister die het werk van haar 4 voorgangers in schoonheid voltooit. Een slagveld in de moeder van de zonevreemde bossen is voor niemand goed. En een slecht teken aan de wand in het volgebouwde Vlaamse land. Is onze bosstrijd dan absurd? Stevaert schraapt de bussestelpplaats en Moenaert bouwt op dat lapje bedreide industriebos loodsen en kantoren met parkings. Verstandig oranje? Vals rood? Of galgenhumor?

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front