

Gemene streken en weiden

Gelegenheidsgedicht SOS leefmilieu

De tijd van gedwee is voorbij:
Galop naar de mandaten komt nabij!
't Gemeen is slecht opgevoed:
"Bestaat uit ordinair addergebroed!"

Dat gemeen is zich nu aan 't organiseren:
Populisten zijn 't verzet aan 't orchestreren!
't Gezag moet zich laten gelden
En elke opstoot afmelden.

Brugge barst uit zijn grauwe voegen.
Straks zullen enkel kansarmen alhier vertoeven.
Nachtbrakers spelen 's nachts eerste viool
En dompelaars gaan op de dool.

De stedeling wil polders en moeren bewaren.
Wenst een stad op mensenmaat:
Geen grootschaligheid of megapraat.
Wil niets laten inpalmen.

Wil geen droogdok in zijn moestuin
Geeft aan reuzentempels de brui.
Reist naar Spanje of la douce France:
Chambers d' hôtes, chez la belle Flamande.

Ze spreekt Frans
Nam bijtijds de vlucht,
En schrijft in haar ogen, ' Brugge'
Met een diepe zucht.

Velen hebben zich verhangen
Om tegengestelde belangen.
De tijden zijn vergangen
Blijft een onbevredigd verlangen.

Wie zong "Naar Oostland willen wij rijden?
Naar Oostland willen wij gaan?"
Brugse kloosters en kerken lopen leeg...
Projectontwikkelaars ruiken 'zoete' deeg.

De Gemene Weiden deels verkavelen?
Alzo de gordiaanse knoop ontrafelen?
No way, no way, no way!
Mayday, Mayday, Mayday!

Saccasyn Paul, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
gelegenheidsgedicht voor 7/12-actie