

Beste mensen

Bomen zijn een weldaad voor de mens:

Ze zijn de meest natuurlijke bron van welzijn
en scheppen rust in een onrustig bestaan.

In park en bos leren stadskinderen de natuur kennen.

Iedereen weet dat, iedereen voelt dat.

Antwerpen heeft helaas veel te weinig groen en bossen.

Wat kan u daaraan doen? Voor 5 euro adopteert u een boom.

In het park of bos van uw keuze krijgt een boom een plakkaat

met daarop uw naam, of die van uw (klein)kinderen, bedrijf, ...

en de tekst 'Deze boom is geadopteerd door (bv. Anne). Blijf eraf.'

Met dit geld voeren we actie voor de Antwerpse bomen. Waarom?

De Vlaamse regering onderzoekt 2 manieren om de Ring te sluiten.

Allebei via het BAM-tracé, allebei met even rampzalige gevolgen:

- het St. Annabos wordt een slibstort

- het Noordkasteel wordt een reuzegrote rotonde met hels kabaal

- een deel van het Rivierenhof wordt gekapt voor wegverbredingen.

Daarom dus!

Op 18 oktober stemde de Antwerpenaar dat BAM-tracé weg.

Politieke beloftes van respect voor de uitslag zijn nu vergeten.

Duurzame alternatieven zijn van tafel geveegd.

100.000 bomen zullen moeten wijken voor camions en beton.

Tenzij u hen een stem geeft die in Brussel gehoord wordt.

Doe het niet alleen voor A, maar voor iedereen!

Ademloos maar niet sprakeloos!

iban: BE 35 735 9000000 37