

Driekoningen bosbrief van koning Herodes aan de CEO's & mensen van Gdf – Suez – Fabricom Gti

Beste mensen,

Wie herinnert zich nog de moord op de onschuldige kinderen in het geboorteland van Jezus? Wel ja, dat was mijn ergste vergissing. En omdat mensen moeten kunnen leren uit hun fouten, stuur ik, koning Herodes, u deze bosbrief.

Ik had het destijds allemaal anders bedoeld en toch deed ik het omgekeerde van wat ik voelde en dacht. Nu vrees ik dat de Vlaamse en Brugse overheden en de directie van Fabricom Gti precies dezelfde fouten zullen maken als ik. Ook de slachting van de onschuldige zonevreemde bossen is een onvergeeflijke vergissing.

Je hoort politici – ik was er zelf één – in allerlei dossiers mooie verhaaltjes vertellen, maar als puntje bij paaltje komt zijn zij vooral toneelspelers, verveeld met de fantasie van de burgers. Fantasie die droomt van een bos, een stad, een land zoals het zou kunnen zijn.

Julie wereld staat op de drempel van een dramatische klimaatcrisis. Bossen kunnen de mensheid nog redden. Ze kunnen banken van zuurstof en CO₂-opslag zijn. Ze behoeden uw volk tegen het fijn stof. Ze zijn levend erfgoed voor de volgende generaties... Slacht ze alstublieft niet af. Ze zijn meer dan ooit nodig. Als u ze kapt, slacht u ook uw kleinkinderen en achterkleinkinderen af. Ik weet wat dat betekent. Die daad bedrukt me nog, na al die jaren!

In 2003 was er nog hoop. Toen stonden Fabricom en de bosbeweging zij aan zij voor een oplossing. Zie hierover dit krantenknipsel hieronder.

Het Nieuwsblad

Edities Brugge

„Groene Gordel moet worden ontzien" 06-01-2003

pagina 13 285 woorden

Zo'n 150 tot 200 leden en sympathisanten van het Groene Gordel Front hielden gisteren in de vooravond een tocht in Brugge voor het behoud van het Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel. Zij trokken van het Provinciaal Hof richting Graaf Visartpark. Daar sprak een woordvoerdster van de Antwerpse Straten-Generaal hen toe. door Stefaan VAN VOLCEM

Die Antwerpse Straten-Generaal bundelt net als het Groene Gordel Front in Brugge een aantal verenigingen en organisaties, die opkomen voor het milieu. „Ook in het nieuwe jaar blijven we achter dezelfde eisen staan. Het Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel moeten worden ontzien", sprak Luc Vanneste, namens het Groene Gordel Front.

Vanneste had Francine Verminnen, woordvoedster van Fabricom, uitgenodigd om getuige te zijn van de tocht en zij was hierop ingegaan. Veel nieuws uit Brussel bracht zij niet mee. „We hopen nog steeds dat er zo spoedig mogelijk een oplossing uit de bus komt", aldus Verminnen. „Ik heb de indruk dat de partijen naar elkaar toe aan het groeien zijn. Een oplossing lijkt in de maak. Al wil ik me niet vast laten pinnen op een deadline."

Bos schenken

Namens de Antwerpse Straten-Generaal lanceerde Noortje Wiesbauer nog een opmerkelijk voorstel. „Wereldwijd groeit het aantal ondernemingen dat z'n maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen. Zij richten stichtingen op, waarmee ze zich engageren voor cultuur, natuurbehoud en wetenschap. Waarom bezegelen Fabricom en Electrabel hun verloving niet met een stichting, waarmee zij het Lappersfortbos ter beschikking stellen van de gemeenschap? Op die manier kunnen zij zichzelf de natuur teruggeven, die hen misschien ontgroeid was", stelde Wiesbauer. © 2003 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Nu is het Driekoningen 2009. Op basis van mijn fouten uit het verleden vraag ik u met aandring om twee keer na te denken alvorens u overgaat tot de daad.

Als straf van de goden dwaal ik al meer dan tweeduizend jaar op aarde rond. Ik moet blijven toezien hoe machtige mensen de doos van pandora blijven openen.

Nu kom ik in opstand en ik vraag u: zoek een duurzaam alternatief voor het bedreigde Lappersfortbos. Hebt u al eens gesproken met de mensen die uw bos bezetten? Waarom overweegt u niet langer de duurzame grondenruil? Waarom het bos niet schenken aan Brugge als speelbos? En het beheren met de bosbezitters? Die mensen zijn de kwaadste nog niet. Het zijn bloemenkinderen die dromen en doen! Zo zouden er meer jongeren moeten zijn. Misschien kunnen jullie de onmogelijke tegenstellingen overbruggen. Zo stelt u een ultieme positieve daad. Het Fabricom Vredesbos... Zoals u weet zijn de mensen van het Groene Gordel Front www.ggf.be bereid om als go-between te functioneren.

Uw ambtgenoot en collega, Koning Herodes
via Luc Vanneste en Peter Theunynck actief in www.vbv.be/netwerk
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Hierna onze inspiratiebronnen:

- Crazy Horse. We hear what you say.. **One earth one mother**. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land. How do we sell our mother. How do we sell the stars. How do we sell the air ??? Too many people. Standing their ground. Standing the wrong ground. Crazy Horse. We hear what you say. **We are the seventh generation**. (John Trudell in Bone Days 2004)
- In 'Sur la terre comme au ciel' van cineaste Marion Hänsel zegt Maria tegen haar ongeboren kind : "de wereld is niet goed zoals hij is, maar als je wil dat hij verandert moet je komen en zelf vechten" Dat probeer ik ook te doen, aldus Hänsel, spreken over dingen waar normaal niet over gesproken wordt, het publiek helpen beter te analyseren en te reageren. Zaken aankaarten : 'zo zou dat niet moeten zijn' en 'kunnen we er niets aan veranderen ?' Proberen meer openheid te creëren en mensen anders te laten denken dan ze gewoon zijn. **Als je wil dat de wereld verandert, moet je voor het leven kiezen en vechten...** (uit Symforosa, juli 1992)
- I was dreaming in my dreaming. I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools. Where there were deserts I saw fountains; and the leopard and the lamb lay together truly bound. I was hoping in my hoping to recall what I had found. As I surrender to my sleeping **I commit my dream to you. The power to dream, to rule, to wrestle the world from fools. It's decreed the people rule. LISTEN : I believe everything we dream can come to pass thru our union. We can turn the world around. We can turn the worlds revolution. We have the power.** People have the power... (Patti Smith, Dream of Life, 1988)

http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL (levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad)