

Gisteren lang geleden stierf Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dierbaarheid.

Bij ons begon alles met liefde voor bomen als dierbaarheid. Dierbaarheid is de warme waardering voor de ander, de natuur, de wereld, de kinderen, de toekomst. Naast de alom heersende concurrentie en egocratie is er ook in de mens het vermogen tot aristocratie en de hunker om goed te zijn voor een bos, een hond, een andere, ... Deze aristocratie is een uitnodiging tot de sterke om zijn sterkte en talenten ter beschikking te stellen van het zwakke en de zwakkere. En aan verantwoordelijke besturen een appel om voor het algemeen belang te gaan en dit in co-productie met zijn/haar burgers en burgeressen. Van ik tot wij; van wij tot wijk; van wijk tot wereld. Op [www.ggf.be](http://www.ggf.be) vindt U een aantal relevante updates rond bos en groene gordel. Vloek dus niet in de bossen & de groene gordels. Vloek wel op de leegstand

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

( bezorgd aan bbbc : de brede brugse bestuurscoalitie community )