

Brieven (2) van Sint & Piet aan de politieke klasse '08 Brugse & Vlaamse overheden

Beste Patrick, lieve burgemeester-kaopen! beste Brugse schepenen, beste civil servants,

Morgen start op het Brugse Zand een optocht (zie www.ggf.be) voor een beter leefmilieu in Brugge. Ontkennen helpt niet langer. Het klimaat in Brugge is niet meer zo goed. Het erfgoed en de bomen zijn niet zo goed beschermd als we dachten. Overal zie je blauwe plekken. En rode hoofden van boze mensen. Sinterklaas & zwarte Piet zijn verdrietig. Onze oranje zakdoeken zijn vaak nat van de tranen. Sinterklaas en zwarte Piet hebben 4 pakjes voor U in bijlage gestopt. Lees ze eens (*). U kan er mogelijks een start in vinden om te ontsnappen aan de politieke droefheid in de werelderfgoedstad.

Het meeste zorgen maakt de Sint zich over dat bezette Vrijbos bij jullie. De moeder van de zonevreemde bossen. Die lieve bezetters verdienen beter dan de politie op het dak van hun boomhut. Dat bos trouwens ook. Berg toch eens die bijlen op. In alle geval zullen wij vanuit onze hemel zonder grenzen dat bos scherp in de gaten houden. We laten ook een delegatie bos-Pieten achter in Brugge. We duimen voor een goede afloop als vredes- en poëziebos. De Sint en zwarte Piet zijn trouwens erg gecharmeerd door de 3 jeugdboeken die al over dat bos werden geschreven. Ze zitten al vaak bij de pakjes die de kindjes vragen.

Geniet nog van deze mooie dag en vergeet nooit dat we werken om te leven en niet omgekeerd. Er moet ook nog geleefd worden in dit land. En gevoetbald, maar dan niet in Loppem.

Sint & Piet

Lieve Ministers van Vlaanderen, de kapoentjes-politici in Brugge zijn goed bezig, maar dan niet met het bewaren van de vrede.

Vandaag is in Brussel een klimaatmanifestatie en die wordt morgen al onmiddellijk vertaald in concrete punten voor het klimaatplan. De wakkere burgers van Brugge & Ommeland laten er geen bos over groeien... zie www.ggf.be

Sinterklaas en zwarte Piet hebben 4 pakjes voor U in bijlage gestopt. Lees ze eens. Want het wordt daar warm in Brugge met die burgemeester van ons geloof en die schepenen die zegt van bossen te houden om er dan kantoren in te bouwen. Die een museum van de geschiedenis start met de sloop van erfgoed. En die illegale bomenkap maakt ons ook boos. De polderdorpen & Loppem/Oostkamp. Zorg er goed voor. Enfin om te besluiten speciale groeten aan de bosminister Hilde en aan de thuisindestadminister Keulen.

Geniet nog van deze mooie dag en vergeet nooit dat we werken om te leven en niet omgekeerd.

Sint & Piet

(*) Het belangrijkste pakje over de rondetafelraad is on line op www.ggf.be bij participatie. De andere kan je opvragen via de gekende hemelpoort.