

De wakkere bossen van Vlaanderen

Bosbrief aan de Unesco & de Koning, week van de aarde 2010

Sire, na onze bosbrief <http://www.indymedia.be/nl/node/34885> van het begin van de herfst 2009 is er heel veel gebeurd. Ondertussen kwam ook de Unesco op bezoek in Brugge. Aan u beiden schrijven we vandaag een brief over het werelderfgoed van Vlaanderens bossen... Het is ook een beetje een verjaardagsbrief: vandaag viert www.ggf.be Groene Gordel Front rond het Lappersfortbos zijn achtste verjaardag. We wandelen in het Lappersfortbos met 3 bosverhalenvertellers die het bedreigde zonevreemde bos van Brugge 2002 als hoofdpersonage hebben. Beluistert u ons verhaal? Wellicht hebt u goede raad en www.groenepotloden.be potloden voor de politieke wereld in het bosarme Vlaanderen? Om de wereld wat mooier te kleuren! Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society & Luc Vanneste, Groene Gordel Front

Op een dag doken ze op en zwermden uit.

We gaven ze te eten van onszelf.

Op een dag waren ze verdwenen.

Maar ze bleven. 's Nachts worden

we bezocht in onze eigen,

vreemdkleurige dromen.

Dit gedicht van Peter Verhelst siert de stoelen van het Brugse concertgebouw. Het verwoordt ook wat het Groene Gordel Front www.ggf.be overkwam. Op een dag doken bezetters op in het bedreigde Lappersfortbos. Ze maakten ons duidelijk dat je altijd iets kunt doen. In een boom of in je pen klimmen. Een pamflet schrijven en een alternatief dromen. Een verzoekschrift aan de gemeenteraad indienen...

Ze startten hun acties enkele weken voor elf september 2001. Sindsdien is rond het Lappersfortbos ook een groep bosdichters en bosdiplomaten ontstaan, binnen een GGF-netwerk van wakkere burgers & verenigingen. De Lappersfort Poets Society wil de stem zijn van brood & bossen. De muzes van het bos riepen ons wakker op om te strijden voor een verbindingsplek.

Het Brugse Lappersfortbos, de moeder der zonevreemde bossen, is ondertussen grotendeels gered. Het bos heeft naam gemaakt en geschiedenis geschreven tot ver buiten de grenzen van Vlaanderen. Dat we het bos niet integraal konden redden, doet pijn, maar maakt ons niet moedeloos. We hebben een steen verlegd in een bos op aarde en met gedichtendag 2010 wandelden we het Hugo Clauspad in het Poëziebos van Brugge in. Bekijk & beluister hier de opening van het vernieuwde boswandelpad in het Brugse Lappersfortbos <http://www.youtube.com/watch?v=IKskFwvoXgQ&feature=related>

OP EEN DAG Peter Theunynck <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Op een dag neemt de rastaman de lift uit de kruin van zijn boom,
klautert de directie-assistente met touw en musketons
uit haar kantoor. Iemand vouwt alle vooroordelen op,
legt angst aan de leiband, doet wantrouwen op slot.

Op een dag lopen driedelige maatpakken
op dreadlocks en piercings af.

Op een dag drinkt men koffie op hetzelfde terras.
Op een dag wordt met dezelfde mond gelachen,
in hetzelfde oor gefluisterd, met hetzelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen beluisterd.

Op een dag keren uitgestorven diersoorten terug,

ruikt de stad naar viooltjes, hars en gedichten.

Op een dag dansen bomen en banen de tango,
heffen bazen en bossen het glas. Op een dag
verhoogt iemand het bruto nationaal geluk.
Richt stad na stad zijn gouden boomstoet in.

Dit gedicht werd geschreven in de zomer van 2009, naar aanleiding van de minnelijke bosschikking tussen boscopere GDF SUEZ Fabricom, het Groene Gordel Front www.ggf.be en drie bosbezitters. We spraken af dat we samen voor bosbehoud zouden lobbyen bij de Vlaamse overheid. Die minnelijke schikking heeft niet tot de redding van het laatste stukje bedreigd Lappersfortbos geleid, maar heeft wel de problematiek van de zonevreemde bossen sterker dan ooit op de vergadertafels van de regering gegooid. In acht jaar tijd is er heel wat bereikt. We hebben 13 hectare Poëziebos kunnen redden en hebben de problematiek van de zonevreemde bossen in Vlaanderen acht jaar lang in de actualiteit gehouden. Die bossen staan nu eindelijk echt op de Vlaamse politieke agenda én in het regeerakkoord.

Participatie met de lokale overheden

Met 12 wakkere Brugse burgers, actief in diverse actiegroepen, dienden we bij de Brugse gemeenteraad <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29830> een verzoekschrift in. Het handelt over "communicatie, participatie & relatie van en met burgers in actiegroepen". Het staat in de lente van 2010 op de politieke agenda van Brugge. Dit verzoekschrift (volledige versie online op www.ggf.be februari 2010) stelt belangrijke zaken aan de orde: "*Kan en wil de gemeenteraad nadenken en debatteren over **mogelijke recepten voor een betere communicatie, participatie & relatie** met burgers en burgeressen in actie- en bewonersgroepen? Kan en wil de gemeenteraad fondsen vrijmaken of heroriënteren voor een **thuisindestadambtenaar**, die werkt aan een blijvende thuisindestadsplek waar pluralistisch overleg en diverse dwarsverbindingen tot stand komen?*"

Brugge(n) bouwen

Op www.openruimteademruimte.be kunt u zien dat er wel in elke regio een groep wakkere burgers strijdt. De lokroep van 'thuis in de stad' verhindert niet dat burgers en burgeressen vaak **afgescheept worden door overheden** die in allerlei wettelijke processen de gezamenlijke leefomgeving vormgeven (wat vaak samenvalt met vernielen en hun wil doorduwen). De wakkere burgers & burgeressen actief in bewoners- en actiegroepen voeren vaak een éénzame strijd. Er dienen **betere processen van inspraak en participatie uitgedacht** te worden. Daarom zou het goed zijn dat toekomstige ruimtelijke planners actiever en creatiever op zoek gaan naar de mensen die leven in het plangebied.

Meer bos(behoud) in Vlaanderen

Wij vragen aan de Vlaamse regering om **werk te maken van wat ze afspraken in de Vlaamse regeerakkoorden van 2009**: "*We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.*"

Het Lappersfortbos is grotendeels gered. We riepen het uit tot vredes-, poëzie- en boeboeksbos. Laten we die namen eren en laten we nog vele andere zonevreemde bossen (er resten er nog 44.861 ha) met groene potloden als werelderfgoed inkleuren. Met dank aan allen die naar de stem van de bomen & de muzes luisteren. En wees welkom op de volgende gedichtenwandelingen 2010 in het literaire bos van Brugge: 23 mei, 14u30 (Een poëziebos waar Kasper Hauser thuis kan komen) zaterdag 16 oktober, 21u (nacht van de duisternis & week van het bos) 12 december 14u30 (afscheid GGF)