

... Though lovers be lost love shall not; and death shall have no dominion... (Dylan Thomas)

Aan de heer Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen

Geachte heer gouverneur, we hadden de koning beloofd om nog een bosbrief te schrijven. Zie op onze site www.ggf.be (september 2009), maar het lot heeft u uitgekozen als ontvanger. U bent een beetje onze West-Vlaamse koning. Zeven jaar geleden was u betrokken bij de voorbereiding van de ontruiming van het Lappersfortbos. In 2009 zult u wellicht niets hoeven te ondernemen. Het vrijwillige opkuisplan wordt momenteel uitgevoerd. Wij & de bosbezitters hebben een contract afgesloten met de boseigenaar GDF SUEZ Fabricom.

Ons respect voor de industriële wereld is gegroeid. Ons vertrouwen in de politieke wereld is helaas nog wat gekrompen. Fabricom is naar ons toegekomen en heeft de dialoog gevoerd. Op de Burg lijkt de dialoog nog steeds moeilijk te liggen. De huidige politieke leiders van Brugge missen daardoor kansen. Zij zullen echter wel verantwoording moeten afleggen aan onze kleinkinderen.

Hoe zal men het uitleggen dat in de bosarmste provincie van Europa de bossen rustig verder gekapt worden? Het dossier van het Lappersfortbos heeft aangetoond dat er iets schort aan de lokale democratie. Wat helpt het dat je met ministers mag gaan praten als het kalf al verdronken is. De politiek heeft het Lappersfortbos al te snel opgegeven. Wij zijn erin blijven geloven en hebben toch nog veel bereikt. Acht jaar lang hebben we dit bos op de agenda gehouden, als het symbool van de problematiek van de zonevreemde bossen in Vlaanderen.

Wij blijven geloven in de zachte aanpak en in de goede wil. Het is jammer dat we steeds op het cynisme van de zetelende politici botsen. Het gevolg zal zijn dat de komende generatie actiegroepen het spel veel harder zal spelen. Het kan anders met politici die onvoorwaardelijk in democratie en overleg geloven. Het klimaat warmt op, de milieu- en gezondheidsproblemen nemen toe en we kappen rustig verder. Ooit moet daar toch een eind aan komen.

U bent de gouverneur, de goede huisvader, van deze provincie. Aan u en aan alle jonge politici vragen wij: kom uit de achterkamers en treed in dialoog met de mensen.

Wist u trouwens dat u nog steeds mee kunt werken om het Lappersfortbos te redden. Met 50 euro koopt u al één vierkante meter van onze zuurstoffabriek.

Het Groene Gordel Front wordt straks een afdeling van Friends of the Earth, Brugge & Ommeland. Hopelijk ontmoeten we straks ook een generatie politici die echte "vrienden van de aarde" zijn. Dank aan hen die al zo ver zijn.

Investeer in de toekomst, koop nu uw aandeel in de Lappersfortbos Zuurstoffabriek. Act now ! Stort 50 euro per vierkante meter op het rekeningnummer KBC 738-0081184-17 www.saveforest.be

Luc Vanneste, Groene Gordel Front & Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

LAPPERSFORT POETS SOCIETY

Hedwig Speliers

Wat zeg je, 3,2 ha kappen?
Wie kappen?
Wat kappen?
Waarom kappen?

Dat ze beginnen, die heren,
met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg
om ze te kappen. Dat ze hun luizen
kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan
ons niet schelen. Maar

bossen kappen. Wat zeg je,
3,2 ha bos kappen. Je moet
durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze?
De schuimkrullen
wie durft het aan?

Wat zeg je, 3,2 ha kappen?
Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers
kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze mijn bos met rust,
mijn bos verlangt rust, het is
een rustig bos. Laat het met rust
zoals ik rust verlang. Lang al
naar bosrust verlang.

roestige heren zijn het, zeg het,
roestige heren zeggen we,
die onze bossen kappen
om er onzin te poten, onzin
te planten: beton, beton, beton
en nog eens beton. Van beton
zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom , Heren van Beton.
Maar wij zijn Heren van het Bos.

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> actief in www.vbv.be/netwerk