



Boeboeks zijn boos...

Geachte Ministers van dit land, Ik weet niet of u tijd hebt om strips te lezen ? In de strip : 'Het Biezebos bedreigd' is duidelijk dat de Boeboeks een hekel hebben aan bedrijfsleiders en politici die zich in naam van het 'Geilige Geld' permitteren zomaar duizenden hectaren bos om te kappen.

De Boeboeks zijn het spuugzat. Nergens in dit land hebben ze nog enige zekerheid dat hun natuurlijk plekje veilig blijft. Iedere maand zijn er talloze Boeboekfamilies die verplicht worden hun groene nest te verlaten, omdat projectontwikkelaars samen met burgemeesters hebben beslist dat er bedrijven, woningen of appartementen in de plaats moeten komen. Ze begrijpen het niet meer... Waarom moeten zij, samen met vele andere dieren en vogels plaats maken, terwijl er zoveel huizen en fabrieken leeg staan en verkommeren ?

De Boeboeks zijn boos. En wie moet het vangen? Ondergetekende, want ik ben volgens hen mede-verantwoordelijk. Ik heb hen dan ook beloofd hun opmerkingen en grieven aan u over te maken, in de hoop dat u daar wél iets aan verandert.

Dames en heren ministers, het lot van miljoenen Boeboeks, kinderen en volwassen burgers ligt in uw handen.

Belooft het ons : Bos Blijft Bos ! In naam van de Boeboeks,
Marc de Bel, Brugge 1 januari 2009

PS. De seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëziebos (zie www.ggf.be) staan onder de aardige bescherming van de Boeboeks en de muzes van het bos. Deze brief zal voorgelezen worden bij de start van gedichtendag 2009 in Lappersfort <http://www.gedichtendag.org/read/activiteit/id/102354/het-vogelvrije-bos-der-dode-dichters-brugge-lappersfort-po%C3%ABziebos?submenu=9459&edition=90>

