

## **Gesprokkelde reacties van ondertekenaars open bos brief 1 juli 2007**

- Nu het kinderbos voor de bijl gaat, is elk ander stukje bos meer dan ooit belangrijk. Want ook in de bossen aan de andere kant van de taalgrens wordt voortdurend gekapt en doorploegen de tractoren op een nietsontziende manier de frêle aarde...Er staat nergens nog een oude eik of beuk... alles wat 'kaprijp' is moet eraan geloven! Wanneer komen de Enten in opstand???
- Ik ben voor behoud van het Lappersfortbos. Het is fantastisch zo'n bos binnen je gemeente te mogen hebben. Heel veel steden zullen jaloers zijn dat wij in Brugge zo'n stukje ongerepte natuur mogen hebben en beleven. Het is een uniek stukje Brugge waar we heel zuinig op moeten zijn. DUS LATEN WE ER ALLES AAN DOEN OM DIT TE BEHOUDEN VOOR ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN. Dit is de wens van velen met mij ondanks het feit dat niet elke Bruggeling het laat weten aan de betreffende instanties.
- Akkoord, maar of uw elfje voor poëzie zal vallen .....Gefeliciteerd met jullie lef in deze prachtige brief
- JA vanuit mijn ganse hart : "spaar de laatste groene vlekken en bossen" daar halen wij onze zuurstof, zo nodig om te leven. Die halen we niet niet op autostrades en in massacomplexen
- Ja ik wens ook dat het bos blijft. Een groene long vlakbij een stad, een plek om om rust te komen, een plek waar je even de dagelijkse dingen achter je kunt leggen.
- Het Lappersfortbos hoeft niet te sneuvelen voor nieuwe industrie. Er zijn voldoende alternatieven. Volmondig JA! op de open bosbrief en van ganser harte alle succes met de actie en volhouden...want oranje draagt groen niet in het hart, ook al liggen de wortels van veel oranje op het platteland.
- Ik onderschrijf volledig deze leuke maar daarom niet minder indringende brief. Wij gaan wel zeggen dat de bossen in Brazilië en Congo niet gekapt mogen worden maar zelf slagen we er niet in om ons eigen leeggekapt land ook maar een beetje te herbebossen.
- Bomen zijn de vijand niet. Hoewel ik daar soms aan twijfel als ik merk met wat een enthousias-me mensen elke boom in hun tuin laten sneuvelen onder het geweld van boomzagen. Of op grotere schaal, om winkelcentra, appartementsgebouwen en bedrijven neer te poten. Bomen zijn onze bondgenoten in de strijd tegen luchtvervuiling en zo ook tegen de opwarming van de aarde. Heeft daar elke politicus of iedere politica de mond niet van vol? Bomen houden onze vruchtbare aarde vast, ze breken stortvlagen zodat de regen langzaam in de bodem kan dringen, ze zorgen voor biodiversiteit. Bomen... Over hun schoonheid wil ik het nu niet hebben, want met schoonheid overtuig je allicht geen beleidsmakers. Alleen dit: bomen zijn de vijand niet.

## **PS. Agenda 2007 - 2008**

## **voordracht over duurzaam bosbeheer 1/10**

Op maandag 1 oktober om 20u in de Brugse Volkshogeschool, Baliestraat 58 te Brugge met Rik De Vreese ( VBV ) , een boswachter ( ANB, gevraagd ) en actievoerders ( GGF ) . Toegang gratis. Meer info op [www.vbv.be](http://www.vbv.be)

### **gedichtenwandeling in Lappersfort Poëziebos 7/10**

Op zondag 7 oktober om 14u30 met ridder-vagebond-bosverteller Don Fabulist en kaper-bosdichter Peter Holvoet-Hanssen [www.kapersnest.be](http://www.kapersnest.be), leden van de Lappersfort Poets Society ( verzamelen om 14u30 aan de hoofdingang hoek Ten Brielle/Vaartdijkstraat, parkeergelegenheid voorzien. Bij regenweer paraplu en laarzen niet vergeten. Info op 050/390957, [www.ggf.be](http://www.ggf.be) ) Info over bosdichters & bundel 'Stem van brood en bossen' <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

### **gedichtendag 2008**

Op donderdag 31 januari 2008 om 14u30 is het gedichtendag in het Lappersfort Poëziebos. Zie [www.gedichtendag.org](http://www.gedichtendag.org) Het thema is muzes in het winterbos. Foto' s gedichtendag 2007 te zien op <http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168>