

Hugo Clauspad Lappersfortbos ingewandeld!

Geslaagde gedichtenwandeling in bos der dode dichters met Claus-hommage, persbericht GGF

Zopas organiseerden GGF en Lappersfort Poets Society een Hugo Claus-hommage in het bedreigde Lappersfortbos, met drie bosdichters en één boszanger. Als eerbetoon aan Claus – Bruggeling van geboorte – wandelden we het Hugo Clauspad in, met gedichten geschreven bij zijn dood. Tijdens de boswandeling lieten we ook de stem van de levende dichters Staf De Wilde, Sabine Luypaert en Karel De Pelsemaeker weerklinken. Bij de poëtische rustplaats van onze dode dichters Mark Braet, Melanie Vanbrughe en Jotie T' Hooft bracht Frank Van Alfene twee boszangen rond afscheid & verdriet. Daarna wandelden we terug. Een slotzang zond ons met liefde naar de huizen, de straten en de pleinen van de stad, met handen vol hoop...

Toen Hugo Claus stierf, schreven enkele dichters van de Lappersfort Poets Society een in-memoriamgedicht (zie onderaan). Toevallig waren zij te gast op de gedichtenwandeling van vandaag, zondag 6 juli. Zo rijpte het idee voor een bescheiden Claus Hommage en een Hugo Clauspad. Het wandelpad door het bedreigde Lappersfortbos heeft nu een naam.

Het Lappersfortbos is niet alleen de schuilplaats van tal van levende bosdichters, maar ook de poëtische laatste rustplaats van enkele dode dichters. Een Hugo Clauspad in het bos van de dode dichters is op zijn plaats, temeer daar Hugo Claus een geboren Bruggeling is. Hij is ook niet vreemd aan de geest van het Lappersfortbos: een beetje rebels, ni Dieu ni Maître... In het vrije Sherwood van Brugge zou Claus zeker willen spoken en vertoeven bij les rebelles du bois, de muzes van het bos. Hij zal er niet alleen zijn.

Wandelen met flarden Claus in ons hoofd

** In de wereld waarin ook wij dolen * Een duister universum waarin we levenslang dakloos zijn * In de vleugels en de klauwen van eros * De gewonde ogen van de eeuwigheid * Uw linden schuilen in mijn taal * met woede en deernis de corrupte wereld aanklagen * melaats geprevel * de sleepnetten van de taal **

Maar er is meer: we dromen het Lappersfortbos als een officieel poëziebos. Het zou mooi zijn als we, samen met de Vlaamse boswachters en de Brugse bestuurders, een blijvende poëziewandelroute zouden kunnen inwandelen op gedichtendag 2009 met gedichten van Hugo Claus, Jotie T'Hooft, Mark Braet en Melanie Vanbrughe.

Voorlopig ligt burgemeester Moenaert nog een beetje dwars. Als eerbetoon aan onze dode dichters was aan de boom van Melanie een poëziebord gepland, met twee wondermooie bosgedichten van Jotie T' Hooft. De burgemeester weigerde echter zijn toelating. We vragen dat hij alsnog zijn ja-woord zou geven aan de dichters die zijn stad kozen als thuisplek en uitvalsbasis.

Als hij een stap van goede wil zet, zal de rest van de politieke klasse zeker volgen en van het Lappersfort een vredesbos maken. De ministers Anciaux en Van Brempt gaven al het goede voorbeeld en zijn lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Groene Gordel. Het Lappersfort Poëzie- en Vredesbos zou de taal kunnen laten zingen in een levende schatkamer van de literatuur. Het is de droom van een brede vredesalliantie on line via www.ggf.be die voor de komende vier seizoenen een bospoëzieprogramma heeft.

De komende afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge blijft een unieke kans voor een duurzame grondenruil met Suez – Fabricom Gti. Politiek van goede wil kiest voor leefmilieu, niet voor doodmilieu. Bossen zijn zuurstof voor het leven. We hebben er 9.000 ha te kort. Het Lappersfort is de moeder van de zonevreemde bossen. Bescherm haar.

SEIZOENSWANDELINGEN LAPPERSFORTBOS 08-09

(hoofdingang Ten Briele langs kanaal) zie www.ggf.be

(plaats Lappersfort aan hoofdingang Ten Briele, toegang gratis, bij regenweer paraplu en laarzen)

Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het Lappersfortbos wandelend gedichten lezen op de poëzieroute langs het Hugo Clauspad. Wees welkom voor een vrije toegang bij de muzes van hut bos (tenzij ze kappen) www.regiobrugge.be

Herfstwandeling, week van het bos op zondag 5 oktober 2008 om 14u30 met hopelijk een doorbraak voor de zonevreemde bossen? De boswachters van dienst zijn

bosdichteres Hilde Keteleer en GGF-voorzitter Peter Theunynck www.weekvanhetbos.be

Gedichtendag 29 januari 2009 Wees die donderdag om 14u30 welkom in het bos der dode dichters, het vogelvrije Sherwood van Brugge www.gedichtendag.org

Op zondag 19 april 2009 start de week van de aarde. Die zondag van de aarde is er om 14u30 een gedichtenwandeling als schot voor de boeg van de Vlaamse & Europese verkiezingen www.dagvandeearde.be met verhalenverteller Don Fabulist en bosdichters

Peter Theunynck en Peter Holvoet-Hanssen (o.v.) www.kapersnest.be

Zomerzonnewende 2009 in Lappersfort op zondag 21 juni, on sunday 21 june '09

14u30 there will be a lappersfort wood walk with as theme: a midsummer night dream. Be part of it. Choose side on the boulevard of broken dreams & poetry.

Hommage aan Hugo Claus (Brugge, 5 april 1929 – Antwerpen, 19 maart 2008)

in memoriam Hugo Claus 1 Staf De Wilde

- weep for Adonis, he is dead. Shelley -

zijn laatste verschijning:

we zagen de bevende meester,
zochten vergeefs de kop
van een keizer, de jonge god
die baardige goden uit hun holen
rookte met de vlammenwerper
van zijn woord

treur om Adonis, hij is dood,
springlevend zoals alleen
de grote dansers zijn: zij
die verdwijnen achter
het kamerscherm van hun
verbeelding en ons laten
raden naar het lichaam
dat hoort bij het silhouet

waar was het sonore, de praal
en smaal van zijn idioom:
ooit dorpsidiot in Vlaanderen,
steeds seigneur in de wereld van
dure teven, pissebed en missaal
(de kunst van kathedralen?
de lucht in, zei de geus,
hij aanbad een heidens altaar)

potsenmaker, heerser over
schaduwbeeld en openbaring,

meester in vermomming, speler
 met pietjesbak en leugen
 alsof hij paus en koning
 bij hun pietje had

treur om Adonis, hij is dood,
 hij verrijst bij elke lezing:
 geen dop, geen steen houdt
 deze geest in de fles en zie
 hoe sierlijk hij door je kamer
 zweeft, omwikkeld door vloek
 en bezwering, schunnigheden,
 tederheden, de aanroeping
 van aardse goden

treur niet om Adonis, hij is
 jou zopas verschenen

In Memoriam Hugo Claus 2 Sabine Luypaert 19ma08

ingebouwde dromen verstenen
 wanneer het uitspannel van schrijver
 zijn ziel verwisselt voor het eeuwige

Hij gaf een zetje
 aan het geheugen van een natie
 schopte elk zwaartelijf tot rede

zijn kracht der dichten
 bevrijdde een boodschap
 tot dit stijlicoon
 in woordconsumpties
 tot mordicus verwordde

aspecten veranderen
 wij resten als derde persoon

Loflied voor Hugo Karel De Pelsemaeker

En als we dood zijn groeit er gras
 op onzen buik.

Hield hij van soul of rock 'n' roll?
 Van jazzmuziek ben ik het zeker.
 Ook van het ware leven en van
 vrouwen, geen lieve, wel levende.

Over kaas, pain, vin et Boursin,
 wist hij evenveel als van seringgen.
 Moet Hugo Claus als een
 'Vrijheidsbeeld' gepiëdestald worden?
 Of worden zijn zinnen voor iedereen
 de mooiste herinneringen?

vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
 Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
 Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be