

droom de stad



*Ik droom dat alles en iedereen zich op een dag van kleur vergist.
(Wieter, 20 jaar)*

dag en nacht en dag en nacht

Vrijdag 6 oktober om 8:00 u 's morgens wordt het startschot gegeven van een marathon die achtenveertig uur later, **zondag 8 oktober** om 8:00 u 's morgens eindigt. Het wordt letterlijk een droommarathon.

De afgelopen maanden heeft **droom de stad** duizenden toekomstdromen verzameld vanuit een nieuwsgierigheid naar wat er werkelijk leeft in een stad. We peilden naar de dromen van de inwoners : *Wat dromen we? Wat willen we nu echt? Hoe zien we de toekomst? Wat zouden we anderen toewensen?*

Het is tijd om de dromen de wereld in te sturen. De droommarathon is het eindpunt van deze volksraadpleging. Tientallen acteurs, bekende gezichten van theater, radio en televisie, zullen de dromen lezen. Eén voor één, dag en nacht, 48 uren lang. Het is een eenmalige actie in een bekend publiek gebouw, het **oude Justitiepaleis** aan de **Britse Lei** in **Antwerpen**. Het gebouw wordt voor de gelegenheid uitgerust met luidsprekers zodat de dromen kunnen uitwaaiëren over de stad. Je kan dus ook als toevallige voorbijganger meegenieten. En binnen een kijkje nemen.

Momenteel hebben we ongeveer drieduizend dromen, en ze blijven toestromen. Via de website kan je ze insturen tot zondag 8 oktober 7 uur, via www.droomdestad.be of per mail info@droomdestad.be. Brieven via de post moeten bij ons binnen zijn op vrijdag 6 oktober. (droom de stad, Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen). Bezoekers kunnen hun dromen ook meebrengen. Ze worden dan onmiddellijk gelezen.

d e a a n l o o p

In de enkele dagen die ons nog resten voor de marathon zitten we niet stil. Zo zijn er zeventig Nederlandse ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die ons een dag komen helpen. Dinsdag 3 oktober tussen 13u en 17u verspreiden zij zich over de stad om op enkele strategische plekken dromen te verzamelen.

Jongeren van de Kunstbende (Villanella) delen zaterdag 7 oktober in de hele stad kaartjes uit met een droomcitaat en een uitnodiging om naar de marathon te komen.

d e a f l o o p

Wat gebeurt er met de dromen achteraf? In eerste instantie hangen we alle gelezen dromen op aan het plafond van het Oude Justitiepaleis. Als stille getuigen van een alternatieve werkelijkheid.

Na de marathon blijven ze uiteraard bewaard. We archiveren ze, en er zal een bundel gemaakt worden in telefoonboekstijl waarin ieder zijn eigen droom en die van alle anderen zal kunnen terugvinden.

w i e

Vzw ***droom de stad*** is een initiatief van Harry Cole, Sara De Bosschere, Michael De Cock, Stef De Paepe, Sara De Roo, Karolien Derwael, Maaïke Neuville, Jo Roets, Elsemieke Scholte en Denis Van Laeken. Het project draait op vrijwillige basis en is één van de initiatieven van 2017, een tijdelijke beweging die de burgers wil aanzetten tot actievere participatie in het stadsleven.

droom de stad wordt alvast ondersteund door 2017, Koning Boudewijnstichting, C.H.I.P.S. vzw, Nationale Loterij, Van 't straat, Laika, Monty, de Roovers, tg STAN, Muziektheater Transparant, Walpurgis, De Tijd, De Koe, SKaGeN, Toneelhuis, Comp.Marius, luxemburg, Zuidpool, vzw Raamtheater, deFilharmonie, Rataplan, Froe Froe, Villanella, HETPALEIS, deSingel, MarHa!Tentatief, Ultima Thule, Troubleyn, Compagnie KAIET!, Echt Antwaarps Theater, Boomerang, ATV, Gazet van Antwerpen, Kölgen & Laenen, ACW Antwerpen, ABVV Antwerpen, Kom uit uw kot, Antwerpen aan het woord, Buster, Filmhuis Klappei, B-architecten, Vlaamse Opera, KWB, KAJ, Ziekenzorg CM Antwerpen, Arktos, Zuiderpershuis, KAVKA, Prospekta, Piazza dell'Arte, wp zimmer, Jeugd Rode Kruis, Crefi, Theater De Spiegel, Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, Universiteit voor het Algemeen Belang, Nova Cultuurcafé, Tweelicht&Zoon, DMT architecten, Radio Centraal, Ocreaties, de Muzeval, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, Champ d'Action, OCMW Antwerpen,

Rudolf Steiner Academie, Creatief Schrijven, Barre Weldaad, Emma, ATV, Gazet van Antwerpen e.a. (de lijst groeit nog elke dag)

p r a k t i s c h

Het lezen begint op vrijdagochtend 6 oktober om 8 uur en loopt tot zondagochtend 8 oktober om 8 uur stipt.

De marathon gaat door in het oude Justitiepaleis , Britse Lei 55, 2000 Antwerpen.

Toegang is gratis.

Drank- en eetgelegenheid is voorzien.

De lezers :

Sara De Roo
Michael De Cock
Maaïke Neuville
Sarah De Bosschere
Elsemieke Scholte
Jo Roets
Stef De Paepe
Els Dottermans
Stijn Van Opstal
Tom Lenaerts
Natalie Broodts
Tine Embrechts
Patricia Goemaere
Adriaan Van den Hoof
Annick Segal
Frank Vercruyssen
Geert Van Rampelberg
Philip Aguirre
Johan Petit
Lucas Vandervost
Rosa Vandervost
Damiaan De Schrijver
Jolente De Keersmaeker
Kuno Bakker
Ruud De Ridder
Han Kerckhofs
Johan Terryn
Gitte Van Hoyweghe

Frank Mercelis
Michael Pas
Antje De Boeck
Esmee Bos
Peter Van den Eede
Erik Van Herreweghe
Halina Reijn
Gunther Lesage
Bas Teeken
Benny Claessens
Diane Belmans
Johan De Paepe
Mieke De Groot
Aza Declercq
Koen Bogaerts
Gene Bervoets
Rickert Van Dijck
Suus Grotenhuis
Kristien De Proost
Bart Slegers
Roel Verniers
Kaatje Wharton
Herman Claeys
Nico Sturm
Valentijn Dhaenens
Dahlia Pessemiers
Nathalie Meskens
Joke De Bruyn
Gert Portael
Johan Van Assche
Clara Van den Broek
Wouter Hendrickx
Waas Gramser
Marijke Coornaert
Marleen Merckx
Karel Apers
Kristien van Pellicom
Kristien De Proost
Roel Verniers
Herman Claeys
Tom Van Dijck
Bert Haelvoet
Marc Van Eeghem
Leo De Vos
Wim Stevens
Veerle Dobbelaere
Sandra van Kemseke
Maarten Bosmans

Nele Goossens
Sofie Sente
Luc Nuyens
Johan Van Assche
Ils Verheyen
Angelo Tijssens
Katrien van den Driesche
Katelijne Damen
Josse De Pauw
Tom Jansen
Matthijs Schepers
Noemi Schlosser
Charlotte Vandermeersch
Uwanungu Cornelis
Iris Boucher
Pieter Embrechts
Ben Segers
Isabelle Van Hecke
Ann De Donder
Elke Dom
Herwig Ilegems
Hilde Van Mieghem
Femke Heijens
Koen Boogaerts
Leven Bax
Ingrid de Jonge
Stefaan Van Brabandt
Steve Arnouts
Yves Degryse
Lucas Van den Eynde
Tom Waes
Ron Cornet
Anne-Mieke Ruyten
Winne Dierickx
Koen De Bauw
Simone Milsdochter
Gert Jochems
Jurgen Delnaet
Geert Beullens
Goele Derick
Tiny Bertels
Paul Verrept
Pieter De Buysser
Joke De Baere
Ina Geerts
Matthias Schoenaerts
Pieter Genard
Lies De Backer

Barbara Rottiers
Michiel De Vlieger
Steven Van Watermeulen
Günther Lesage
Maureen De Jonge
Marc Maillard
Veerle Eyckermans
Luc Van den Driessche
Warre Borgmans
Nathalie Wijnants
Bieke Ilegheems

www.droomdestad.be
info@droomdestad.be

droom de stad, Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen, 03/230.81.91

persverantwoordelijken : Maaïke Neuville 0486/29.09.15
 Stef de Paepe 0486/22.10.03

enkele citaten uit reeds ingestuurde dromen

Ik droom van op vakantie gaan naar mijn eigen land. (Yolanda, 37 jaar)

De dokter heeft gezegd dat ik ADHD heb. Kunnen we niet alle afkortingen afschaffen? Dan kan ik rustig oncontroleerbaar functioneren in deze wereld. (Pekha, 14 jaar)

Ik zou graag willen dat mijn twee zonen overéén zouden komen. Niet alleen nu, maar ook later, als ik er niet meer ben. (Irma, 73 jaar)

Ik droom van mijn vrouw.
Een hele vrouw, mijn vrouw.
Althans, voor mij.
Ik droom van hele dingen.
Geen halve of licht beschadigde.
Heel moet het zijn.
Daar droom ik van:
Heel veel heel.
Om de halve dag.
(Peter, 39 jaar)

dat tom boonen mij opnieuw kan ontroeren met een overwinning in de ronde van vlaanderen 2007
en dat de treinen staken op de dag
dat Parijs-Roubaix gereden wordt
(tim, 22 jaar)

Van een vlindertuin in het midden van het Astridplein
Van een stoomtrein van noord naar zuid
Van een dagelijkse rondleiding in het Stadhuis
Van een parkeerkaart voor alle bezoekers
Van een tête-à-tête met Wannes Vandevelde
(Grietje, 24 jaar)

Ik droom van bomen.
(Ciel, 53 jaar)

Ik droom van veel bomen.
(Mieke, 22 jaar)

Mezelf kunnen zijn binnen deze ingewikkelde maatschappij.
(Patricia, 33 jaar)

ik droom dat alle mensen zonder armoede leven +dat ik profvoetballer word. En dat ik later in een Lamborgini rijd
(Abderrahim Monteagudo Casal, 12 jaar)

...van bankjes waar ik tegen die naast mij mag praten...niet langer gauw je boterhammen opeten...of een sigaret roken...de krant delen...nooit meer 'alleen' als je niet wil...blij dat die naast me zoveel van me verschilt, dan hebben we meer om over te praten...zodat er geen vervelende stiltes vallen...dat die stiltes niet vervelend zullen zijn...jij nen tictac...dat je een vraag kan stellen...over iets dat je niet snapt...dat dat deugd doet eens met iemand anders te praten...er staan overal zo veel bankjes...maar zoals in de cinema ga je liever niet echt naast iemand zitten...dat dat mag veranderen...dat je die sjakosj dan niet direct aan de andere kant moet zetten...dat ik wel een papieren zakdoekje kan gebruiken, dank u...dat dat deugd doet...
(Ruth,23 jaar)

Mijn droom was één eigen restaurant te hebben, ik zal beetje uitleg over geven.Het restaurant zou in klein huisje gelegen zijn met 20 plaatsen in mooie kader, één mooie tuin voor in zomer, en de keuken zou één open keuken zijn, dat de klanten mijn zagen koken.één lekker visrestaurant. Deze droom zal nooit verwezen worden wegens mijn ziekte.
(Stefaan, 44 jaar)

Ik droom dat die van ons rap heure folie vergeet en terug tegen mij komt kruipen.
(Pol, 36 jaar)

Wanna go back to pakistan
(Khadija, 12 jaar)

Ik droom dat het leven is zoals op tv, makkelijk en iedereen weent alleen als het af is met zijn lief.
(Jolien, 10 jaar)