

# BEWONERSBRIEF LAPPERSFORTBUURT

*And who will have won when the soldiers have gone from the Libanon  
(The Human League, als intro in Enkel de daad van Marijke Libert )*

Beste bewoners van de Vaartdijkstraat & omliggende Lappersfortbuurt Steenbrugge,

Dinsdagavond was het gemeenteraad in Brugge en op de ommezijde van deze bewonersbrief geven we U de agenda waarin uw plek van leven & liefde, rust & wonen in voorkomt. Met een symbolische Lappersfort-delegatie waren we aanwezig aan de poorten van de stad. We deelden verhaaltjes voor het kappen gaan uit ( on line op [www.ggf.be](http://www.ggf.be) ) en schreven zo bladzijden in het fiere geschiedenisverhaal van Brugge die nog scone. Als ze gaan kappen in het Lappersfort zal er wellicht politieke droefenis tussen de bomen van het Lappersfortbos en in de living van uw huizen hangen. Maar zover hoeft het niet te komen, er is immers ons C-plan – dat U tevens in de bus kreeg – als alternatief voor deze symbolische plek waar we thuis komen.

We betreuren het dat de stad Brugge en de WVI elke vorm van informatie weigeren. Op ons kunt U blijven rekenen. We hopen dat de overheid binnenkort het geweer van schouder verandert en alsnog enige openheid vertoont. Zelf overwegen wij alsnog een mogelijke 'klacht voor onbehoorlijk bestuur' bij de ombudsman van de stad Brugge. Voor ons blijft de volgende kap in de bossen 'ermee kappen'. Het is altijd hetzelfde zonder bosbehoud...Hierna nog een fragment uit één van de romans die over het Lappersfortbos verscheen en een stadsgedicht. Over 'Bioboy' en Klapperbos van Inge Misschaert vindt U details op onze site en op [www.regiobrugge.be](http://www.regiobrugge.be)

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, 050/390957

" De droefenis hangt tussen de bomen. Alles valt naar beneden, niets valt naar omhoog. Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je zag, maar dat er ver voorbij het zien nog belangrijker dingen waren. En dat het dan kon dat iets plotseling naar boven ging. Als je dat maar hard genoeg geloofde dan gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg. Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta ik, tussen de dertig en de dood, terugkeren kan niet meer. " ' slotwoorden uit Enkel de daad van Marijke Libert, uitgeverij Cossee ' <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

**kom je, naar het Lappersfort : er is geen fort, geen kogelgaten  
tenzij het gat in je hand dat alles los wil laten  
het druisen van wagens, ze schuiven als dollen boten  
over een rivier van asfalt : rendieren die snuiven, en wat is hun angst?  
ergens toch moet er een blijven zijn, een ruisen van verhalen  
de sage van eeuwen om te worden doorverteld  
kom je, naar het Lappersfort : er is geen fort, geen vesting  
die het voorbijgaan tegenhoudt, bomen, ja, een meebuigen  
en jij, een kreunen in het kreupelhout**

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society, dag van aarde & bos als erfgoed

( PS. op 1 juli & 7 oktober & 31 januari is er een boswandeling om 14u30 met gids in ons Poëziebos. Tevens wil het Lappersfort van zonsopgang tot zonsondergang een stilte en rustplek zijn in het drukke stadsleven. Wees er welkom en thuis )