

(lezersbrief voor De Standaard)

Please in my backyard

In zijn column 'brood en spelen' ontwikkelt sportjournalist Rik van Wallegghem een zonderlinge redenering. Hij geeft toe zelf niet bevoegd te zijn om over het project voor een nieuw Club Bruggestadion te oordelen, maar de contestanten noemt hij alvast 'ecosnobs'. Het meest onthutsende is zijn stelling dat in een democratie de regering en het parlement beslissen en dat men dat moet aanvaarden. Dus gedaan met het manifesteren tegen een oorlog, een bedrijfssluiting etc. wanneer regering en parlement daartoe hebben besloten. Heeft van Wallegghem als legalist nog nooit gehoord over basisdemocratie? Waarom zijn er opiniebladzijden in elke fatsoenlijke krant: om deze te laten vol schrijven door parlaments- en regeringsleden? Zullen we de vakbonden dan ook maar afschaffen en alle comités die zich inzetten voor minderheidsgroepen?

Staf De Wilde & Patrica Lasoen, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste & Peter Theunynck, Groene Gordel Front
Koen Cornelis, bestuurslid Friends of the Earth, afdeling
Vlaanderen&Brussel

Jef Ravelingien, priester actief in de Basisgroepen

Niels Benoot, student kunstacademie

Marc Alenus, vader gezin Alenus - De Pesseroey

<http://ggf.regiobrugge.be>