

KAN VLAANDEREN FEESTEN & ZIJN BOSSEN KAPPEN ?

SOS OPROEP 11.07.07 AAN MENSEN VAN GOEDE WIL

Send away the axes : your love alone is not enough...

open bos brief – Brugse stadsgedichten – oproep aan Suez
 over Fabricom bos – slapen in de armen van een boom –
 Rainbow Warrior – SOS, answer the call www.liveearth.org



Wandelen (tussen zonsopgang en zonsondergang) in bedreigde natuur & bos
 is onze belofte aan All Gore & Live Earth, de beweging voor een klimaat in crisis
 Answer the call en kom ook eens naar de poëziewandelroute in het Lappersfort

Beste streekgenote & Bosminister Hilde Crevits,

Na de ecologiste Vera Dua bent u de eerste vrouw die bosminister wordt. We heten u graag – zoals Vera destijds – welkom in het Lappersfortbos. Straks, op 12 juli, zal het 5 jaar geleden zijn dat zij ons bezocht in het toen nog bezette Lappersfort. De bedreiging is gebleven en vandaag zijn de bijlen dichterbij dan ooit. We willen ze nog altijd afwenden met ons C-plan voor Ten Briele (on line op www.ggf.be). We zouden het u graag voorstellen, als u bij ons op bezoek komt. Natuurlijk kunnen wij ook naar u toe komen.

Het punt dat wij willen blijven maken, is de verdediging van het zwakke, kwetsbare en kleine : de bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen, waarvan iedere dag een oppervlakte vergelijkbaar met één voetbalveld tegen de vlakte gaat... Ons alternatief is en blijft de leegstand van industriezones (36,2 % van de afgebakende terreinen) aanpakken. Voor het bos van Suez en Fabricom hebben wij het concept van de duurzame grondenruil uitgewerkt.

Ministers doen alles om de auto-industrie te redden. Wij zoeken een minister die er alles aan doet om de zuurstofindustrie te redden en die ten volle de minister van lééf-milieu wil zijn en niet van sterfmilieu... Dus zeg neen aan de kap in het zonevreemde Lappersfortbos. Hiermee verzaakt u niet aan het werk van uw 4 voorgangers onder onze GGF-legislatuur, maar voltooit u hun werk in schoonheid en vrede. U maakt als het ware de som van drie groene en één oranje minister: verstandig bestuur (zie gedicht van Paul Demets, tevens on line & in de poëziewandelroute in het Lappersfortbos).

Som

Het zijn de handen waarmee hij de dingen grijpt,
 het zijn de vingers, rivieren die meanderen,
 die aarde in een huis veranderden. Ruimhartig
 varen van de waterman. Het zijn

de schouders, bast van een boom die zich buigt
rond al wat moet, wortelend naar vaste voet.
Het is de mond die dorst naar woorden sparen,
die alleen over de lippen krijgt wat hij met liefde

beademt. Het is de buik, het is het lang verteren van schaduw,
vlasakkers, vogels in de hoogte gegooid, grond gesloten als een boek.
De zon doet een duit erbovenop: God die de dag oppot.
Het zijn de benen; ze gaan hun onvermoeibare gang.

Gespierd hebben ze de loop van wat de dag verlangt.
De tijd harkt hij fijn. Hij wiedt ons ongeloof.
Zoveel leven heeft hij aan zijn hoofd. Het is de stem
die zegt dat ons niets. Hij is zichzelf, som van de delen.

Niet zonder ons wil hij. We zijn hem met velen.
Paul Demets, Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Beste Bosminister, in de bomen en lindes van het Lappersfortbos woonden ooit
Lappersfortmeisjes, ook Maria en de bosmuzes vonden er een blijvende plek. Net zoals
de 'Kleine prins' van Antoine de Saint-Exupery hebben wij rites geleerd. Een daarvan
was de zondagswandelingen in het Lappersfortbos, ondertussen seizoenswandelingen.
" **'Wat is een rite?' zei de kleine prins. 'Dat is ook een vergeten begrip', zei de
vos. 'Een rite maakt dat de ene dag verschilt van alle andere dagen, het ene
uur van alle andere uren.'**"

U begrijpt dat het kappen in het Lappersfortbos onze rites danig zal verstoren. Als
gelovige vrouw zult u begrijpen dat heiligschennis niet thuishoort in het bos. We hopen
daarom dat u en uw partijgenoten-rentmeesters die zorg willen dragen voor de
schepping, de bijlen definitief opbergen. Maak een vredesplek van dit bos en de
bosmuzes zullen uw naam eeuwig bezingen.

In de tijd dat wij bang afwachten, prevelen wij stille gedichten en gebeden en hopen we
dat de heer van de bomen en de god van de bossen ons mag zegenen en beschermen.
We hopen ook ooit uw zegen te krijgen voor het integraal behoud van het
Lappersfortbos, Vlaanderens meest bekende zonevreemde parel.

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Peter
Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society * Rik De Vreese, beleids-
medewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Paul De Vlam, beleidsver-
antwoordelijke van Natuurpunt In Z.Ich.T. en milieuactivist sedert "Tussen
Haven en Polder" in 1958 opgericht * Peter Holvoet-Hanssen, dichter en
troubadour van Het Kapersnest (zie www.kapersnest.be) * Noëlla Elpers,
(jeugd)auteur en 'kapiteine' van Het Kapersnest * Luuk Gruwez, dichter * Jan
Dumolyn, historicus Universiteit Gent * Mong Rosseel en alle Vieze Gasten (en
bij momenten zijn er dat heel veel) * vzw 't Uilekot, Herzele * Martin Burke,
dichter * Linda Van Mieghem, jeugdauteur * Johan Broidioi, secretaris
Natuurpunt Middenkust * Staf De Wilde, bosdichter * Niels Benoot, fotograaf en

gitarist F.FWD. * Frank Stappaerts, docent Humanistiek en voorzitter
 Humanistisch Verbond Antwerpen * Bernard de Cock, dominicaan * Didi de
 Paris, auteur * Stefan Brijs, schrijver * Ludo De Brabander, stafmedewerker
 Vrede vzw * Wally de Doncker, auteur en Lappersfort Poet * Stéphane Venmans
 * Hedwig Speliers, dichter * André Vandekerckhove, Zandvoordse Struikrovers *
 Patricia Lasoen, dichteres * Peter De Grande, Jeugdbond voor Natuur en Milieu *
 Jozef De Coster en Erna Willems, leden van vzw Groen * Veerle Saccasyn,
 floriste * Betsy Ruyschaert, huisvrouw * Paul Saccasyn, bosdichter Lappersfort
 Poets Society * Marcus Cumberlege, bosdichter Lappersfort Poets Society *
 Antoinette Van Mossevelde, godsdienstlerares * Hilde Kuypers, galerie Indigo
 Damme * Joost Cammaert, burgerlijk ingenieur * Sabine Luypaert, dichteres *
 Johanna Kruit, dichteres * Luc Vankrunkelsven, Norbertijn * Guy Plasschaert,
 bezorgde Dammenaar begaan met het in stand houden van het mooiste stukje
 Vlaanderen tussen de kust en het Meetjesland * Marijke Libert, freelance
 journalist en auteur van 'Enkel de daad' * Ludo Enckels, jeugdauteur van
 'Vlaams Filmpje Averbode : Slapen in de armen van een boom' * Inge
 Misschaert, jeugdauteur van 'Bioboy' (Klapperbos) * Louis De Bruyn, voorzitter
 Wervel, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw *
 Siegfried Van Ingelgem, voorzitter Natuurpunt Londerzeel * Godelieve Lagae,
 Okra-lid * Habib Reffas, administratief medewerker en lid Friends of the Earth
 Vlaanderen & Brussel * Michel Vanhoorne, Coördinator van LEF [www.lef-
 online.be](http://www.lef-online.be) Links Ecologisch Forum * Hilde Keteleer, Lappersfort Poetess en
 bestuurslid PEN Vlaanderen * Frans Denissen, auteur en literair vertaler * Willy
 Spillebeen, schrijver * Johan Vandeveld, jeugdauteur * Hendrik Vos, Centrum
 voor EU studies Universiteit Gent * Marcel Vermeersch * Paul Schrijvers,
 B.I.R.O. Belgisch Instituut Real. Onderzoek * Geertrui Daem, auteur * Manu
 Claeys, stRaten-generaal en BorgerhouDt van Mensen * Patrick Lateur, auteur *
 Andries Neiryndck, oud voorzitter Brugse Milieu- en Natuurraad * Joeri Thijs,
 Transportcampaigner Greenpeace België * Jan De Vriese, Docent
 Lerarenopleiding Katholieke Hogeschool Brugge Oostende * Paul Demets, dichter
 * Hilde Lauwers, leerkracht Nederlands * Bart Roose, bestuurslid Spirit Brugge *
 Erik Ver Eecke, voorzitter vzw Groen * Luc De Vos, zanger * Johan Pieters,
 bestuurslid Natuurpunt Gent * Erik de Smedt, leraar en publicist Turnhout *
 Anne Van Lancker, europarlementslid sp.a * Piet Hardeman, voorzitter stichting
 Marguerite Yourcenar * Lut de Block, dichter * Paul De Witte, voorzitter en
 woordvoerder Basisbeweging voor Democratie in Samenleving en Kerken * Piet
 Piryns, journalist * Freya Piryns, senator Groen! * Warre Borgmans, acteur *
 Walter van den Broeck, auteur * Bert van Dierdonck, ondervoorzitter Mina-raad
 Kortrijk en bestuurslid Natuurpunt Kortrijk * Annemie Laurysens,
 verantwoordelijke uitgever Symforosa www.symforosa.org * Ivo van Strijtem,
 dichter * Hans Buyle, leerkracht Buitengewoon Onderwijs en Witte Bospion *
 Jacqui Stragier, onderwijzer/directeur op TBS gemeenschapsonderwijs en
 voorzitter milieuraad Izegem en bestuurslid vzw De Buizerd * Daniël Van Hecke,
 dichter * Rudi van Buel, Doel * Willy van Doorselaer, schrijver * Joke van
 Leeuwen, auteur – tekenaar – performer * Pol Arnauts, pastor ACW Brussel *
 Ewout Compagnol & JNM Brugge * Frits van der Made, Bewust Bruggeling en
 inwoner van St. Michiels bij de groene long * Benno Barnard, schrijver * Koen
 De Meester, Brugse Boekhandel Bvba * Jet Marchau, recensente jeugdliteratuur
 * Piet Dedecker, leraar * Katrien Seynave, psycholoog – auteur * Stefaan
 Declercq, algemeen secretaris Oxfam – Solidariteit * Erik Nobels, coördinator
 Omgevingsfilosofie * Kris Janssens, producer * Brigitte Minne, jeugdauteur *

Tine Timmerman, lid Natuurpunt * Ludo Abicht, docent filosofie, Antwerpen * Koen Cornelis, Bestuurslid Friends of the Earth vzw * Kris Dekeyzer, voorzitter Houtlandse Milieuvereniging en voorzitter Provinciale Minaraad West-Vlaanderen * Carine Huyghe, De groene aarde, Oostkamp * Els Keytsman, medewerker politieke cel Groen! & gemeenteraadslid Aalst * tapis plein, Projecthuis voor actueel erfgoed * Betty Mellaerts, freelance journaliste * Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling * Lectrr, cartoonist, Gent * Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen! * Lin Ploegaert en stRaten-generaal * Filip Lersberghe, actieve buurtwerker en ervaringsdeskundige * Jean-Pierre Rondas, producer radio Klara VRT * Hanna KIRSTEN, dichteres * Ignace Tousseyn, voorzitter Groen! Beernem * Etienne Vermeersch, ere-vice-rector Universiteit Gent * Brigitte & Boudewijn Brabant-Declercq, 'onderwijzend' personeel Brugge * Stefaan Lievens, docent, Oostende * Ine Lievens, lerares Oostende * WABO, werkgroep archeologie Brugs Ommeland * Raf Allaert, documentalist Wereldcentrum Oost-Vlaanderen vzw en voorzitter Vlaams Guatemala Comité * Don Fabulist, verteller-schrijver, ridder-vagebond van het Kapersnest www.kapersnest.be * Jo Hanssens en Gio De Weerd, Pax Christi Vlaanderen * Frédéric Leroy, docent Vrije Universiteit Brussel en auteur * Frank DENIS, Directeur FN Brugge, 22 jaar beheer en verzorging van het FN bos. Volledig akkoord met Uw Brief en inspanningen om dit enig stukje natuur van een vroeger kasteelpark te beschermen tegen projectontwikkelaars voor wie de natuur en groen geen waarde heeft tenzij als bouwgrond om beton te gieten. De grootste dreiging voor het ons overblijvend natuur patrimonium is de NV "projectontwikkelaars, bouwpromotoren, en corrupte politici op alle niveaus" die zorgen voor de nodige bouwvergunningen en wijzigingen van de gewestplannen * Hugo Van Dienderen, nationaal voorzitter Groen!Plus, groene senioren

DUIZEND JAAR RIJK

Ik droomde, omdat
 ik veel groene thee drink,
 dat ons Lappersfortbos
 Katrien (kijk niet zo *cross*)
 uit veiligheidsoverwegingen
 zich verplaatst had
 naar de Markt van Brugge.

Daar, op woensdagmorgen
 kwamen hongerige mensen
 van een bijna uitgestorven ras,
 zelfs van over de plas,
 vieze oude lelijkaards,
 knappe moeders in de 30,
 vruchten plukken aan de kramen
 vijgen sinaasappels en bananen.

In deze kluchtige droom,
 ver van mijn natuurlijke *home*

waar grote *trees* wuiven in de *breeze*
 naar kleine kindjes van de toekomst,
 hoorde ik de stem van bulldozers
 en vrachtwagens razend
 van Manchester naar Aken
 O, broeder van bed en laken!

Wakker nu, in Tea Room De Carré,
 zie ik met mijn eigen ogen
 vol misplaatst mededogen,
 terwijl de Koning van de Bomen 4 uur slaat,
 waar vroeger Breydel en De Coninck pronkten,
 het groene gras tussen de kasseien groeien,
 a Brave New World van woekerende wieden,
 struikgewas, beuken, berken, eiken,
 niets anders dan schoonheid en natuur,
 duizend duizelingwekkend jaar van nu.

MARCUS CUMBERLEGE, Lappersfort Poets Society

BIRDSNESTING

(The hunt for golden eggs)

I'm not saying you shouldn't go to football matches

Or cut down the few trees left in Flanders

To satisfy some industrialist's perverted whim

And get more money more efficiently into the checkouts

Of an even bigger and better megalomarket

Catering to the insatiable wants of the millions you hope to enslave –

All I'm saying is, where will the birds' nests go when the bulldozers have done their work

And will the fowls of the air you pollute

With superfluous motorways manage to survive

Like seagulls on the rubbish heaps of places like Botswana and Brasil?

I don't ask you to read my poetry, nor do I push it through your door

So don't expect this simple-minded soul to understand

The economics of suburban destruction,

The beautifully balanced logistics of death and devious practice.

You possess the machinery (read: the machine guns of filthy lucre) to pulverize the planet

Taking us all with you, in the grey suits of Dachau,

To your Valhalla adorned with the music of exhaust pipes, chain-saws and jingling cash tills

Paper was once precious and I have wasted enough of it

For one summer afternoon at the memorials of Mark and Melanie.

Will some young angel climb back into the arms of that majestic copper beech where thrushes sing,

Will somebody with brains be kind enough to translate this protest into the language of local politics.

MARCUS CUMBERLEGE, Lappersfort Poets Society

PS. Luister naar Marcus & Paul op klankfragment protestgedichtenwandeling in het bedreigde Poëziebos <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21724>

Persbericht Lappersfort Poets Society & Groene Gordel Front 22 juni 2007

EEN GOEDE ZOMER VOOR HET BRUGSE LAPPERSFORTBOS!

DUURZAME DEAL SUEZ OVER DIERBARE FABRICOM BOS?

Zopas bezochten we Hendrik Bogaert en Minou Esquenet, beide vertegenwoordigers van de Christendemocratie in Vlaanderen en Brugge. We danken hen voor de goede ontvangst en stelden hen het C – plan Ten Briele voor. We bezorgden hen ook nieuwe protestwensen uit liefde voor de zonevreemde bossen. Beide on line op www.ggf.be

GGF straks toe aan zijn vijfde bos-minister ?

Volgens Knack en Het Laatste Nieuws zou bos-minister Peeters geroepen worden naar hogere regionen en dus verwachten we een nieuwe verstandig oranje bos-minister die het werk van de Ministers Dua, Sannen, Tavernier & Peeters kan voltooien. Door de laatste zonevreemde delen Lappersfort zone eigen te maken. Politici van Vlaanderen en Brugge, speel niet langer met de hoop en de verwachtingen van het bosgroene volk ! Zonevreemd kap je niet.

Historische vergissing ?

Staat de politieke klasse in Brugge op het punt een historische vergissing te begaan door een kapvergunning af te leveren voor het symboolbos der zonevreemde bossen : Lappersfort ??? Of zal de politieke klasse eindelijk ook de jongens- en meisjesdromen van Bioboy (Klapperbos) en Pluk (Torteltuyn, Petteflet) en Reuzenbos (Averbode Vlaams Filmpje ` slapen in de armen van een boom `) en Bert (Enkel de daad) begrijpen en mee met ons strijden voor een etisch réveil omtrent de bossen binnen de politiek van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en/of de afbakening van het grootstedelijk gebied Brugge? De kapvergunning wordt eerstdaags wel of niet verwacht binnen het Brugse stadsbestuur. Over dit symbooldossier hadden we ook graag gesproken met de Brugse blauwe schepen van Ruimtelijke Ordening. Ons C - plan is immers een fris recept voor de warme samenleving en een teken van hoop voor de blauwe planeet ! En van verstandig groen ecologisch christendemocratisch socialistisch liberaal rentmeesterschap...

Symboolbos Suez !

2007 is een RSV jaar en dan moeten de zonevreemde bossen echt op de politieke agenda en als bos ingekleurd worden op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wat baat de Lappersfortstrijd als men elders in Vlaanderen blijft kappen (om de 36 dagen 1 Lappersfort van 18 ha). Elke dag 1 voetbalveld...

Suez maakt deze dagen mooie geboorte-reclames (vrouwen van alle kleuren die op het punt staan nieuw leven te schenken) onder het motto van duurzame oplossingen. We verwachten daarom ook een daad van edelmoedigheid van Suez door de bouwvergunning voor de Fabricom groep in te trekken en voluit te gaan voor de duurzame grondenruil : Hut Fabricom Vredesbos... Geen kap in de zonevreemde bossen ! (meer info : 050/390957)

Bespreking van Vlaams Filmpje 'slapen in de armen van een boom' van Ludo Enckels, lid van ons bosbeschermcomité

Hanne - het jongere zusje van Lies - één van de ex-bezetsters van het bedreigde Reuzenbos schrijft een ul-tieme brief aan de minister. Toen het bericht dat het bos zou verdwijnen, bekend raakte sloeg het in als een bom. De grote mensen van Lies haar straat begonnen meteen een Comité voor het Behoud van Reuzenbos op te richten. Lies en Hanne liepen door de straten van hun buurt vol overtuiging en goede bedoelingen in een nooit eerder zo eensgezinde buurt. Als zoveel mensen dat willen, zal het bos wel altijd blijven, dachten ze in het begin...Sinds het gerecht met zware geldboetes dreigde, luwde het protest een beetje en werden de mensen een beetje behoedzamer als ze vergaderden of aan een protestwandeling deelnamen. Sinds de bezetting van het Reuzenbos had de buurt van Lies en Hanne iets van een oorlogsgebied. Altijd veel politie en grote blauwe overvalwagens die rondreden in de stad. Op een dag verzamelde de politie zich bij de ingang van het bos om de bezetters eruit te drijven. Een indrukwekkende hoeveelheid blauw, helmen, wapenstokken. Maar nog voor ze het bos in konden duiken, liep de buurt te hoop en versperde de weg. Omdat er zoveel mensen waren besloot de burgemeester zijn troepen terug te trekken en nog een keer overleg te plegen. Er werd overleg gepleegd. Heel veel overleg, met heel weinig resultaat. De bezetters bleven in Reuzenbos. Maar op de achtergrond bleef ook de dreiging van motorzagen, bulldozers, plannen voor straten en gebouwen. De eigenaar van het bos wilde dat de bezetters zouden verdwijnen. Tenslotte was het zijn bos en de wet was de wet. Hij wilde het bos wel verkopen, aan wie er het grootste bedrag voor wilde neertellen. Maar ook degene die er het meeste wilde voor betalen, wilde Reuzenbos laten verdwijnen. 'Geld is een ziekte' zei Lies vaak...Het leek wel of het hele land een rol speelde in het drama van het Reuzenbos. De pers kwam met heuse camera's en deurwaarders in stijve pakken doken op te midden van het groen. Politici gingen vlijmscherpe discussies aan. De burgemeester probeerde te bemiddelen en een

minister kwam met de bezetters praten. En op 1 dag vroeg in de ochtend werd het bos dan toch ontruimd. De ontruiming van het bos was één van de hoofdpunten van het nieuws. Je zag hoe de bezetters naar overvalwagens gedragen werden. Lies stak 2 vingers op, het V-teken, voor victorie...

" Mijnheer, de minister, Ik schrijft U omdat ik niet meer weet wat ik kan doen om Reuzenbos te redden. U bent mijn, onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op de hoogte van ons probleem, want het gevecht voor het behoud van het bos is al vaak in het nieuws geweest. Reuzenbos ligt niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben er vaak gespeeld. Als je Reuzenbos heel goed kent, zoals wij, dan weet je dat dit bos niet mag verdwijnen. Op school horen we vaak over de oerwouden die vernietigd worden, de luchtvervuiling, het broeikaseffect en zo. Daarom kan ik helemaal niet begrijpen waarom Reuzenbos ook zou moeten verdwijnen. Het bos is van een heel rijke meneer en die wil er heel veel geld voor. Voor ons is dat bos heel veel waard en ik wil heel graag mijn hele spaarpot aan u geven als u niet genoeg geld hebt om het bos te kopen. Er is heel veel wat ik niet begrijp mijnheer de minister. Hoe kan het nu dat een bos misschien zal verdwijnen als zoveel mensen het willen behouden? En hoe kan het dat Lies, die echt een heel goed mens is naar de gevangenis moet en gestraft zal worden ? Omdat ze in dat bos ging wonen om te tonen hoe graag de mensen dat stuk groen willen behouden ? Om te tonen hoeveel ze ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen nodig hebben ? Ik hoop, mijnheer de minister, dat u nu beter begrijpt wat hier eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos mag blijven. Heel erg bedankt dat u mijn brief hebt willen lezen. Ik hoop dat u een goede oplossing zult vinden." Hanne

Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld vol levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden. Als ik niet zo jong was, dan was ik ook de hele tijd in het bos gebleven. Heel veel vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in dit grootse levende bos : bij de vraag waarom iets dat zo duidelijk, zo simpel is zo moeilijk kan opgelost worden. Het comité heeft toch duidelijk aangetoond dat er in de stad ruimte genoeg is voor de kantoren die hier moeten komen, dat er zelfs flink wat leegstand is....' Lies die twee dagen later thuis is herinnert zich de babbel met haar papa : 'Denk toch aan je toekomst ! zei papa. 'Welke toekomst hebben we als ze elk stukje bos gaan vernietigen?' 'Je kunt niet altijd winnen,' probeerde papa haar tot andere gedachten te brengen... (met dank aan Uitgeverij Averbode voor dit mooie Filmpje - VF, jaargang 75/16 : 6.5.2005) (gelijkenissen met Lappersfortbos en Hoppebos niet toevallig en als je Vlaanderen als een reuzenstad omschrijft dan wordt om de 36 dagen her en der 18 ha bos weggehakt...)

PS. Op onze site www.ggf.be vind je tevens enkele interessante tesissen. De geschiedenis van de bossen in België kan je nalezen op de startpagina van het Lappersfortmuseum on line op <http://ggf.regiobrugge.be> Wil je nog meer info bel dan met de muzes van hut bos bereikbaar op 050/390957

Rainbow Warrior

Luka Bloom

Warriors of the rainbow

Are answering the call

They go to where the dust will rise again

Dust will rise again and fall

Leave Polynesia alone
 Polynesia, leave her alone
 Leave Polynesia alone

Mon ami Francais
 Ecoute s'il vous plait
 J'apprends à parler Francais pour dire
 Votre bombe non merci
 Votre poison non merci
 Ecoute s'il vous plait

Warriors of the rainbow
 Are answering the call
 They go to where the dust will rise again
 Dust will rise again and fall

Polynesia, leave her alone

Fernando Perreira gave his life to the sea
 His spirit is calling out to you
 To you and to me

Polynesia, leave her alone ...

(opgedragen aan Fernando Perreira, de fotograaf van Greenpeace die stierf bij de bomaanslag zomer 1985 door de Franse geheime dienst op de Rainbow Warrior, vlaggeschip van Greenpeace) (dit lied is tevens een inspirerende bijdrage aan de GGF-strijd voor behoud van groen : bos, landschap, natuur, open ruimte en groene gordels)

Boskap, mag dat?

In Brugge kunststad boskap, mag dat?

Een bos plat op zijn gat bij het kipkap?

Raar maar waar...

In Brugge kunststad, kan, dat!

Mag dat?

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
 on line op www.regiobrugge.be