

Nu zondag 5 voor 12, protestpoëziewandeling Lappersfortbos, hoofdingang Ten Briele

" PAS ALS DE SLOTZIN GESPROKEN IS VALT HET DOEK "
(Robin Williams in Jakob the Liar naar roman van Jurek Becker)
<http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=JJ202PST> (Poëzie tegen het kappen)

Nu zondag zeven september 2008 om 5 voor 12 organiseren GGF & de bosdichters van de Lappersfort Poets Society een protestgedichtenwandeling in het verminkte

Lappersfortbos, hoofdingang Ten Briele bij het infobord waar de zondagsmarkt is. Breng laarzen en paraplu mee (zeg het door aub). We nemen afscheid met een in memoriam van ons gekoesterde lappersfort dat nu weg is. We zetten de strijd in om het laatste lapje lappersfort, wat zeg je? 3,5 ha als vredesbos te redden. **Als eerbetoon aan de nieuwe bosbezitters hieronder 'Handboek van de bosbezetter'. Als eerbetoon aan de gesneuvelde bomen van woensdag II. hieronder Lappersfort, Martin Burke.**

vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> **Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang** kunt u in het Lappersfortbos wandelend gedichten lezen op de levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad
http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL

Lappersfort

We weep for the fallen trees
we sing a dirge for Lappersfort
which is a dirge for ourselves
& that lost part of nature in the soul

we weep for the trees
as we weep for ourselves
committed as we are
to this the beautiful earth

where is the forgiveness
for such destruction
as they cut another tree
for a new Christ to be nailed to?

Martin Burke, Lappersfort Poets Society

zie ook:

<http://jpe.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/1/24>
<http://www.answers.com/topic/advocacy-planning> www.kapersnest.be die ons
ridderde voor deze tijden <http://indymedia.be/en/node/26711> www.weekvanhetbos.be
www.ggf.be (diplomatie) www.lappersfort.tk (axie) <http://ovl.indymedia.org> (dossier
voorlaatste kapdag) www.indymedia.be (the day after)

Aan het bos van de morgen kwam op een dag een houthakker aan met honderd bijlen om de heilige boom te vellen, vochtig van dauw. Het was een oude es met hemisferische kruin, dicht grijs gebladerte en bittere vruchten. Zijn wortels zonken weg in de diepe bronnen waar de schikgodinnen beraadslagen over de menselijke lotgevallen. De houthakker met de honderd bijlen wilde stelen maken voor zijn lansen, bezet met ijzeren punten, druipend van bloed. Blind zag hij de pracht niet van de tempel die hij afbrak. Doof hoorde hij de arend niet in zijn takken noch de kwetterende vogels. Hij gaf de eerste slag op de dikke stam, splitte de askleurige schors, ontwaardde het witte vocht. Maar bij de tweede slag brak de grond open onder zijn voeten en zonder zich aan iets te kunnen vastgrijpen viel hij in een hel van gevelde bomen. (Homero Aridjis, Mexico)