

GGF & Lappersfort Poets Society, vooravond 1 mei & Rerum Novarum 2008

Persbericht tegen 'kappers'

'de warme kracht die van het bos uitgaat, fluistert in de hoop van kleine mensen en doet geloven dat het anders wordt; een feest op gang brengend waarbij de dood niet meer aan tafel zit ' (vrij naar lied van Mozes van Karel Staes)

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland begint hoopvol aan zijn zevende levensjaar (we sloten zopas jaargang 6 af met V-plan & een coproductienota voor een participatie-renaissance). Vanavond verdedigen wij ons eigen V-plan voor het vredesbos aan de poorten van het Brugse stadhuis. We verspreiden daar het sprookje van de zotte koning. Zie <http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl> (naast het sprookje zie en hoor je er ook het hemelvaartgedicht "niet zonder reden" en het gedicht voor Hilde en Mathilde). Het wordt tijd dat Brugge wat meer zijn bosgroene erfgoed van bomen en bossen respecteert in plaats van wild te kappen!

EEN RERUM NOVARUM VOOR DE BOSSEN

Er moet een nieuwe wind waaien in het bosbeleid. Een nieuwe frisse geest. Om te beginnen moet men de bijen opbergen. In een symboolbos als het Lappersfortbos is kappen geen goed bestuur, maar arrogante machtspolitiek. De kern van ons verhaal is dat er geen compromissen nodig zijn, wanneer er duurzame alternatieven voorhanden zijn. Dat sommigen dat nog altijd niet snappen is pijnlijk. Hopelijk vinden ze spoedig de juiste papieren voor het bedreigde bosgroene erfgoed. Het klimaat kan er enkel wel bij varen.

BRUGGE DIE SCONE

Het klopt dat er de voorbije jaren nieuwe bomen zijn aangeplant in Brugge. Maar kan men ook eens cijfers geven van al de bomen/bossen/open ruimte/natuur die de voorbije jaren verdwenen zijn? En waar mogen we binnenkort nog een kaalslag verwachten? Er zijn plannen voor de verbreding van het Schipdonkkanaal, er zijn plannen in de groene gordel Loppem/Chartreuse, Kanaaleiland, e.a.. Die voorspellen weinig goeds voor de bomen. Pas als er een eerlijke balans opgemaakt wordt, kan men een correct oordeel vellen over het groenbeleid van de stad.

BOMEN VERDWIJNEN IN ALLE STILTE

Regelmatig bereiken ons berichten van bomen die gekapt dreigen te worden of van hele stroken groen die ontbost werden. Het houdt niet op. De stad en zijn deelgemeentes worden fletser en grijs. We roepen het stadsbestuur op om alle stukjes groen en bomen in de straten van gans groot Brugge in kaart te brengen en te bewaren wat ons rest. **Er moet dringend een herbebomingsplan opgemaakt worden.** In overleg met de bewoners, met de keuze voor het beste groen en met een onderhoudsgarantie (werkgelegenheid!). Bomen zijn zuurstof voor het leven. Ze geven ademruimte aan de ziel (geestelijke gezondheid & welzijn). Ze zijn goed tegen het fijn stof en voor de CO₂-opslag. Het wordt tijd dat in Brugge de overheid de vakbond wordt van de bomen en het bosgroen.

OEI OPGEPAST EEN BOOM/BOS

Elke burgemeester/bosminister zou elke vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, moeten beginnen met de overweging: "Alles van waarde is weerloos". Deze uitspraak van Lucebert stemt tot nadenken. Er is zeer dringend bezinning nodig. In het belang van onze knderen en kleinkinderen!

Hierna, Heren van het bos, voor 1 mei speciaal opgedragen aan de rode en oranje krachten die kost wat kost in de kostbare bossen/bomen willen kappen.

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=141>

Heren van het bos

Wat zeg je, 3,5 ha kappen? Wie kappen?
Wat kappen? Waarom kappen?

Dat ze beginnen, die heren, met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg om ze te kappen.
Dat ze hun luizen kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan ons niet schelen.
Maar bossen kappen. Wat zeg je, 3,5 ha bos kappen.
Je moet durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze? De schuimkrullen
wie durft het aan?

Wat zeg je, 3,5 ha kappen? Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze mijn bos met rust, mijn bos verlangt rust, het is
een rustig bos. Laat het met rust zoals ik rust verlang.
Lang al naar bosrust verlang.

Roestige heren zijn het, zeg het, roestige heren zeggen we,
die onze bossen kappen om er onzin te poten, onzin
te planten: beton, beton, beton en nog eens beton.
Van beton zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom , Heren van Beton.

Maar wij zijn Heren van het Bos.

Hedwig Speliers, Lappersfort Poets Society

vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be Het LAPPERSFORTMUSEUM online <http://ggf.regiobrugge.be> <http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168> (foto' s gedichtendag 2007) <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>