

Zuidervaartbunkers

Verhakselde bomen gestapeld en verhandeld.
Een roof op de natuur, makkelijk maar zuur.
Zoals regen kan zijn? Voelen we de pijn?

Neen meneer, hier trekt men hard van leer.
Slaan met de zweep of verteren we het leed?
Niemand let op de verlaten nesten.

Straks kabbelen donkere baren,
Te laat voor klaagbezwaren
Economisch besluit: ze verdelen de buit.

De boomkapoen