

Een reiziger  
draagt soms  
een zonnebril.  
Zijn zwaarste koffer  
vertrouwt hij  
de kluizen toe  
van het kleinste station.  
Soms weet hij  
niet meer  
waar hij sliep  
of slapen zal.

## Jungfrauoch 1947 ( een foto)

In mijn blauwe droom  
waste ik vaak mijn handen -  
zij was blauw als de zee  
en de zeep als kneedbaar was,  
een mens van klei  
in vele kleuren.

De kleuren verdwenen  
een voor een  
maar het gebeente bleef  
zo wit als steen  
een wig tussen het toen en nu.

Voor een ijsgrot  
op een kleine rots  
zit mijn vader -  
het ijs een koepel  
voor zijn hoofd.

En verder -  
vlak voor de afgrond  
nam moeder de foto  
het haar hoog krullend in de wind,  
een zonnebril met witte randen  
verbergt haar angstige blik.