

zonevreemd

wie tekent de zones, verklaart
de bomen vreemd; gaat het om
een eerstgeboorterecht: kwam
de zone van steen het eerst ter wereld?

zonevreemd zuiveren de kruinen onze
huizen, schrapen het zilt van muren,
zemen de ramen met schaduw en licht

waar gaan de geliefden dromen
dan op het pad dat tintelt in
de ritseling van gebladerte,
het zinderend spel dat dagelijks wisselt
onder de wisseling van wolken

zonevreemd verklaart men
de zoom van de stad, je hoort
een kleed verscheuren in repen
en rafels, beroofd van zijn glanzende rand

geen oog zonder schaduwkleur die
de iris omlijnt, omringt zoals goud
een smaragd of agaath; geen levende stad
of ze houdt halt bij struweel en houten
omwalling waar de zangers schuifelen
hun troostend geluid

zones zonderen af en mensen komen
samen: zo is hun aard sinds de
oorsprong der tijden, sinds uit
aarde en water het leven ontstond

wie tekent dan zones en verklaart
ons vreemd, bewoners van een
te slopen woning, vreemdelingen
in eigen huid – wie brandt in ons
vlees het cijfer van verbanning,

wie verhakkelt de aarde in zones
en maakt ons allen aan onze
oorsprong vreemd? we lopen
ontheemd door de zones,
de tekenaars verklaren ons vreemd

Staf De Wilde