

Zeven zusjes

Zeven zusjes gingen lopen
zijn voorzichtig weggeslopen
langs de oude binnenweg.
Alle deuren bleven open
zeven zusjes liepen weg.

En de maan kwam al naar binnen
en het zonlicht ging opzij.
Ach, wie moest er wat beginnen?
Niemand die wat zei.

Maar de zeven zusjes liepen
hand in hand alsof ze sliepen
buiten langs de binnenweg.
Soms dacht iemand dat ze riepen
maar ze bleven weg.

En de zon kwam weer naar binnen
en het maanlicht ging opzij.
Ach, wie moest er wat beginnen?
Niemand die wat zei.

Zeven zusjes gingen dwalen
niemand die ze in kon halen
wat is goed en wat is slecht?
Luister dus naar de verhalen
daar is alles in gezegd.

Johanna Kruit

Gedicht uit de bundel "Zoals wind om het huis " (zilveren griffel 1996)
Uitgeverij Bakermat - België

Informatie:

Op Zaterdag 6 Oktober is iedereen welkom tijdens de schrijversmarkt in Middelburg bij boekwinkel de Drukkerij aan de Markt.

Van 2 tot 4 uur signeren Zeeuwse jeugdschrijvers daar hun boeken en kunnen kinderen alles vragen wat ze al zo lang willen weten van hun lievelingsschrijver. Johanna Kruit signeert er haar nieuwe boek "De vlieger van Loete " en heeft voor ieder kind een mooie boekenlegger klaarliggen.

Als gastschrijver is deze middag de bekende dichter - schrijver en illustrator Andre Sollie uit België aanwezig.