

zakdoekjesboom à la Velasquez

fluistering, huivering: de wereld
raakt je aan met wijde wimpers zoals
een schilder met een meterslang penseel

zo ontsta je, laag over laag,
en elke kleurtoon schemert door
alsof je van binnen wordt verlicht

zo besta je onder de boom,
een zakdoekjesboom uit China,
een wuiven van duizend witte handen

de wereld huivert en fluistert:
een vrede heerst in deze tuin
alsof de aarde een tafel is
en alle genodigden zijn verzadigd

een schilder heeft jou vorm
gegeven met een penseel
van nauwelijks raken: je staat er
in een waas van ritseling en huiver
om stuifmeel op je huid en licht
dat schemert van binnen

Staf De Wilde