

*your heart at peace*

lees een oudere, even jong:  
slapeloos in de nacht,  
dommelend door de dag

het woord is een zwaar  
gewicht, een wereldbol  
om te dragen op je schouders

bedaar nu maar: het hoeft  
niet zo dringend, morgen  
kan ook, een rivier heeft  
geduld – stroom trager,

zoals de zijrivier van je dorp,  
drager van vrachten ooit en nu  
van zeilen, een kano in de late  
avond, nog steeds het halfnaakte  
meisje op een zandplaat, een plecht

na de storm sta je te kijken zoals je  
voer over de Rio Escondido, in een  
veerboot met kogelgaten, rondom  
de jungle, half uitgerukt, een zeeschip  
hoog boven het water, een tornado  
heeft een machtige hand

bedaar, herlees de oude meesters, leer  
hoe je omgaat met woede, het moedeloze

laat je slaap aan de nacht, de woorden  
aan de morgen: *easy reading, easy listening*,  
zangers in een rietkraag, hoog  
in populieren een koolmees, een lijster:  
nooit zijn de vogels het spoor  
bijster, ben jij dan geen rare vogel?

Staf De Wilde

voor Marcus Cumberlege en Paul Saccasyn