

Winterdagboek

1

Zoals een vogel soms opstijgt
als verdwijnende rook in de
val van het licht en onder zich
ziet wat zich vormt en verandert
zie ook ik wat verschuift en
steeds anders verdwijnt in wat is
als een vogel die opstijgt
verdwijnt in het licht.

2

Het beweegt altijd zoals
winter beweegt naar de
ijle gordijnen van licht
regen het land ontstijgt
na een zomer van warmte
een woord een gedicht verdrijft
en dreigend voor je staat
wanneer het de taal verlaat.

3

Als een vacht om je heen
past de tijd die je hebt
zoals wind om een meeuw
totdat woorden zich voegen
naar vergeten refreinen van
hoe je moet dansen van
helder naar grijs tot
alle kleur verdwijnt.

Johanna Kruit

Gedicht uit de bundel "Winterdagboek " 2008 - Doorgeverij Zinderend - Bergen op Zoom

Opgelet : nog op zoek naar een mooi en bijzonder Kerstgeschenk?
Kijk dan eens op de website van Plint : www.plint.nl en ontdek de schitterende doos met Kerstballen in zwart, zilver en wit, met op ieder bal een gedichtje of een dichtregel van 16 verschillende dichters !
De dozen zijn ook te koop in de betere boekwinkels.