

## **Why is your water so black?**

*- because I'm paranoid . Frank Zappa -*

wie zal je het meeste  
wantrouwen: de wantrouwige  
of de dwaas, de meeloper  
of de kluizenaar

geloof moet over mensen  
gaan, botsen met je kop  
tegen een muur

geloof is uithuilen en  
herbeginnen, vuisten sluiten  
en open maken

wantrouw de zonderling  
die schuilgaat achter een baard:  
hij bootst de wijze na, schrijver  
en landeigenaar die lijfeigenen  
vrijliet en allicht werd bedrogen

liefde heeft met wonden  
van doen: ontgoochel mij,  
ik ontgoochel jou, we zijn  
uit dromen ontstaan en  
steeds moeten wij ontwaken

maak mij wakker, toon  
dat je geen drogbeeld bent,  
knijp in mijn vlees, ik jank  
al bij voorbaat – als voorgift

van het glijden, slijmvlies  
over slijmvlies en wachten  
op de bloedklop, de barst  
in de muur – blijf mij vreemd,

wat ik herken zal ik wantrouwen,  
aan het wonder geef ik me over:  
dagelijks als het kan, één keer  
per jaar als het moet

de lichtgelovige, de meeloper  
moet je mijden als een ondermijnde  
weg: de kortste, de zekerste  
om te eindigen in een knal,  
de brokken van een kluizenaar

Staf De Wilde