

lezend in 'de wereldverzamelaar' van Ilija Trojanow  
**in het spoor van sir Richard Francis Burton**

feloeken op de Nijl, een jonk  
op de Yangtze: met deze beelden  
vaar je in je verbeelding mee

alleen de geuren moet je  
ter plaatse ervaren: melaatsen,  
sandelhout dat met een jonge  
geliefde wordt verbrand

veerboot op de Ganges,  
oker en vermiljoen de gloed op  
een kade; treden aan het water; stank  
van stegen waar heilige koeien staan, apen  
op een tempel van yoni en lingam

in vreemde kleren moet je gaan opdat  
vreemder zweet aan je huid zou kleven:  
het druipt uit haren van henna, van donkere  
borsten en heupen wanneer ze traag oprijst  
en daalt, stilhoudt en jouw verbazing laat  
duren tot die loslaat als een katapult

deze beelden beleef je in je verbeelding  
mee: je bent een reiziger in het woord,  
binnen en buiten de wereld

stof dat dwarrelt in de dalende zon  
dompelt oever en gebouwen  
in een troebel rood, vogels vervoeren  
het inktzwart van de nacht

feloeken van de Nijl, verlangen  
naar een veerboot op de Ganges,  
een jonk op de Yangtze: deze  
beelden mag je delen, in je  
verbeelding vaar je mee

Staf De Wilde