

**there is a hole in my bucket, dear Lisa**

- voor een non-believer -

je kan terzijde staan en zien hoe  
Sisyphus water draagt in een  
lekkende emmer – dagelijks  
strompelt hij naar de bron  
aan de rand van zijn dorp

in deze tijd rolt hij geen steen  
de berg op: hij is een kleine  
neger, neen, een negervrouwkje  
van acht en ach, maar zeven

het gaat rechtop als een reiger  
en glimlacht hoewel het water  
klokt en klotst over de rand  
en door het hol in de bodem

droef kan je worden van deze  
Sisyphus, hoe overmoedig  
de lekkende emmer alsof zij  
met gesperde vingers naar  
de sterren grijpt – de nacht

is van een zuiver zwart en  
het lijkt erop dat de vingers  
van zilver zijn: uit de Melkweg  
gulpt de melk, ze heeft alleen  
de mond te openen en ze drinkt

wie loopt nog naar een bron  
met een lekkende emmer,  
lieve Lisa, lieve Lisa,  
als je kan drinken van de Melkweg?

je hebt enkel wat verbeelding  
nodig, een geloof dat alles kan  
veranderen: mens en dorp;  
de oudsten leggen de jongste  
de hand op en zie hoe de wijsheid  
stroomt door de aders, van hoofd  
naar hoofd, van hart naar hart

het gaat om een geloof: water  
haal je met een lekkende emmer,  
je voetspoor kleurt donker in  
het zand, maar je ogen blinken,  
ze vonken als gensters in de nacht,  
als deeltjes van een nieuwe Melkweg

Staf De Wilde