

## **over voorlopers en dwazen**

*- de moedige ontmoet de weerstand als een vriend -*

vaak moet je aanvaarden: een kleine  
nederlaag kondigt een grote zege aan,  
een gekneusde tak wordt ooit een hoge boom

een kind wordt geboren en opgegeven  
en later staat het aan het roer, het leidt  
ons langs gevaren en wie vermoedt nog  
de zieke long, het zwakke hart?

leg je neer bij de geringe nederlaag,  
je zang zindert nog jaren na: bomen  
gingen verloren, een bos blijft wiegen  
in de nacht, soms moet je een dode  
begraven terwijl een dorp blijft leven

vaak moet je de ogen sluiten om niet  
blind te zijn, we kijken door bijna  
dicht geklapt luiken en zien meer  
dan de opengesperde blik

om vlugger aan te komen moet je wel  
eens langs omwegen gaan: wie vooruit  
wil stormen, stort zich in een zwaard

laten we wachten samen met de aarde  
op de wraak der zaden nu er bomen  
zijn gerooid – wie vandaag de twijgen  
weigert zal ooit hun bloesem dragen  
als een krans alsof men gelijk een  
helderziende alles heeft voorspeld

dwazen lopen na, de wijze maakt  
een omweg; hij komt als laatste aan  
om vast te stellen dat alles loopt zoals hij  
jaren eerder gezien had in zijn droom

en ja, de koning der dwazen wordt in  
feestgewaden op een schild geheven,  
aan de wijze gaat men voorbij – die  
rare kwast staat terzijde wat toe te kijken  
in het narrenpakje dat hem past

Staf De Wilde