

Voor Lief

Zitten bij het winterraam.
Zoeken naar mijn diepste naam.

Denken aan wat nog zal komen.
Dromen die niet dichterbij komen.

Jaren vol herinneringen.
Uren die soms nog gaan zingen.

Jij en ik, dezelfde naam.
Zitten bij het winterraam.

Johanna Kruit (Bij mijn 70 ste verjaardag 14 december 2010)

14 december 2010