

voor Christina

redenen verdoven onze oren:
'wees op je hoede voor de woede
van de stroom, wees blijmoedig
dat je gehoed wordt als schapen'

we groeiden met de bomen op,
leerden hun zangerige namen
we tekenden hun buigen
als een menselijk gebaar

en nu zijn de rooiers gekomen
met een kettingzaag van redenen:
de heren in Brussel en Den Haag
moeten wel het giertij ketenen

voor onze ogen zal de leegte
ontstaan, een woud van afwezigheden:
de kweepeer, de zwarte els,
de knotwilg met bonkige schouders

en waar de winterdijk zal
overstromen bezinkt het gif
van een moeras – droom
dan maar van blauwe lichtjes
die de nimfen leiden
bij hun dans

ach, we zijn voor afscheid
geboren – wie bij het schone
mocht vertoeven die is
uitverkoren, die heeft sjans

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society www.ggf.be

<http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=52> <http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=713> www.avatar.movie.com www.janvanriet.com www.alaindebotton.com

Bos verdwijnt voor waanzin Doelvernietiging : redenen verdoven ons ! Teloorgang voor nog meer vernietiging ? **Hierna column Blog Bert Bevers**

Delen Misbruik rapporteren Volgende blog»

Blog maken Aanmelden

GEMENGDE BERICHTEN

DINSDAG 1 MAART 2011

Afscheid van een bos



Christina Guirlande is niet alleen dichteres, ze tekent ook. Deze twee knotwilgen zijn van haar hand. Het zijn niet zomaar knotwilgen. Ze maken deel uit van de rij die de scheiding vormt tussen een weide en het bos van de Guirlandes te Moerzeke (aan de overkant van Sint-Amands). En dat bos wordt samen met 181 andere bospercelen onteigend voor de aanleg van een overstromingsgebied. Alle 700 bomen uit haar bos (onder) moeten gerooid. Het wordt een moeras. Adieu berken, beuken, eiken, hazelaars, kweepeer, lindes, mispelbomen, moerbeibomen, notelaars, populieren, wilgen en zwarte elzen. Dat moet moeilijk zijn, afscheid nemen van zoveel moois. Natuur gaat soms ten koste van natuur....

GEPLAATST DOOR BERT BEVERS OP 16:21

