

Lappersfortbos verboden terrein voor bankiers

(...mercy?...)

Bankiers zingen vandaag geen hoge noten.
Als castraten kwelen ze schrille cantaten
Vol valse noten :
Bankiers zijn als herfstige bomen.
Banknoten dwarrelen in vrije Val omlaag
Bij elke fikse eco-regenvlaag.
Banknoten ofte valse noten ?
Beleggers hakken "ze" solidair in moten.
Belegde broodjes, belegde broodjes...
Privatiseren werd synoniem voor nationaliseren !

Geen haute finance heeft niet vaste grond
onder de gouden voet :
Hun pretoriaanse garde
Houdt de massa onder de knoet.
Proleten, ach, geef ze juist genoeg te vreten...

Politieke oligarchen gedragen zich als darren :
Een stap verder zijn het narren.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society on line
via www.ggf.be (acties & poëzie)

Gelegenheidsgedicht aan het door www.groenfront.be bezette stuk
Lappersfortbos, Vrijbos
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=180> in Brugge op
15.10.08 in het licht (?) van de crisis.
'n Gouden hint voor de woekeraars: beleg in bossen:
gegarandeerde meerwaarde op vlak van
volksgezondheid
(C.O.P.D) *

* chronisch obstructief longlijden