

Vlaanderen, mijn land

Vlaanderen,
land van kookboeken en luchtig
gebakken rijmen
uw koks zijn kluchtig
ze doen uw vrouwen bezwijmen

uw dichters leven in uw rand
hun handel is u zwendel
gij proeft hun verzen met een lange tand
het liefst stopt u hen achter slot en grendel

maar uw meester-chefs floreren
zij staan in uw uitstalraam
want uw volk wil altijd leren
het wil recepten savoureren
zeker van een meester met televisiefaam

Vlaanderen, mijn land
van wolken in kanalen
wat is er aan de hand:
de keuken werd uw kerk
de koks zijn uw kardinalen
u toont hun verzameld werk
om te pochen en te pralen

en de dichters worden onderhouden
als een zeldzaam bedreigde soort
zij mogen hun gebroken spraak behouden
maar de koksmuts heeft het laatste woord

Vlaanderen, njam, njam,
bepaald om stoofvlees met frieten,
uw sauzen maken loom en tam,
daarom leve de keukenpieten:
dichters zijn een opstandige stam
in het land van smakken en genieten
in het landje van njam, njam

Staf De Wilde