

De Vertelboom

Leun met je gedachten tegen mijn boom.
Droom zacht, maar pas op voor de krokodil...
Luister en haal geest en lichaam uit de nacht.
Zie je, het verhaal wordt maneklaar.
Daar is de weerwolf, oe-oe-oe!
En daar is het heksje, o-o-o!
Zo mooi ben jij in mijn verhalenwereld:
de grote egel eet er kotelet,
de draak komt aangevlogen om de prins,
wat is hij een lekker appeltje.
Mijn vertelboom ruist verhalen, vrolijk en droevig.
Je wordt wakker met een streel van de zon.
Het leven is zo sterk.

Uit de aantekeningen van vertel-ster Hilde 'Heks Lilo' Leenaerts (1961-2008)