

vergeet-mij-niet

luister, de nachtegaal
in de esdoorn: waarom
loop je door met die zanger
boven je hoofd, zo virtuoos
zijn jodel en jubel, en jij

versomberd en boos door gruwel
houdt even stil, je laat
je zalven en zuiveren
door die stem in de esdoorn

de bermen bloeien, scheerlink
en fluitenkruid, het nederig
wit van de dovenetel, en bijna
duwt je neus tegen een bij
in de meidoorn, de dichte heester
in de zoom van het bos

de paden voeren je weg van
de wereld en zijn zonden;
je hoort de trilling in de keel
van een vogel, wat je zocht
heb je gevonden: een ode aan
zon en aarde, een lied dat jubelt
en jodelt, een simpel ogenblauw
dat lispelt: vergeet-me-niet

Staf De Wilde